

*Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.*



*Maandnieuws
februari – maart 2022*

Adressen:

Kerkgebouw

Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag
070-2.15.05.65

Postbus :18565

2502 EN Den Haag

Homepage

www.ebg-haaglanden.nl

Predikant:

ds. C. Welschen

Rozendaal 6

2801XS Gouda

Tel. 06-17400604/

015-8875820

christine@welschen.net

Spreekuur :

ma. 11:00 - 14:00 uur (kerkkantoor)

ma. t/m za. 7:30 — 8:30

Synodeafgevaardigde:

br. H. Callender

070 - 388.28.83

06-13385138

Penningmeester

br. J. van Hal

06-37734448

Steungroep Zoetermeer

zr. S. v. Aalst

06-19572043

Steungroep Leiden

zr. L. Pronk

071-5219668

06-30337491

Steungroep Laak

ds. C. Welschen

Oudstenraad :

oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

br. V. Winter

voorzitter

06-29627980

zr. M. Jamin

vicevoorzitter

06-21851990

zr. K. Madirsan

secretaris

06-45710644

zr. M. Weidum

lid

06-16317458

ING EBG Haaglanden

IBAN nummer:

NL 86INGB0000361737

Evangelische Broedergemeente Den Haag

Inhoudsopgave

Woord voor de maand februari / maart	02
Overdenking	03
Mededelingen uit de Gemeente	04
Mededelingen van de OR	06
Weekoverzicht	08
Ingezonden	09
Collecte	15
Dienstenrooster	16

Woord voor de maand februari

Als u boos wordt, zondig dan niet:
laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. *Ef 4:26*

Woord voor de maand maart

Laat u bij het bidden leiden door de Geest,
iedere keer, dat u bidt; blij waakzaam en bid voortdurend
voor alle heiligen. *Ef 6:18*

Wij kennen veel gebeden, in verschillende situaties en omstandigheden. En toch komen de gebeden met elkaar overeen: zij zijn gericht aan God, aan Jezus Christus onze broer, de zoon van God.

Voor God staande zien wij onszelf als mensen, die geroepen zijn door HEM.

Voor Hem staande zijn er momenten van stilte en bezinning. Wij ervaren ons als authentiek met onze verlangens en gevoelens. Ook onze woestijnervaringen hebben hier ruimte voor God. Voor God gebracht wordt onze persoonlijke woestijn net zo belangrijk als de woestijnervaring van Christus. Wij erkennen in de woestijn dat de afwegingen voor de keuzes in ons leven belangrijk zijn voor het gesprek met God.

Waakzaamheid is gevraagd - bewust redeneren en niet zo maar reageren. Jezus heeft het ons voorgedaan in de woestijnervaringen van zijn leven. Helemaal alleen, en niet meer met de steun van zijn vrienden, bleef hij altijd in het gesprek met God en beredeneerde hij vanuit deze verbondenheid.

Ik schrijf deze overdenking begin januari, midden in de lockdown. Deze woestijnervaring maakt me juist tijdens het bidden bewust, dat wij elkaar als zusters en broeders in het gebed verbonden mogen ervaren, ondanks het feit dat wij elkaar heel zelden fysiek zien. Innerlijk zing ik met U:

Vader, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Jezus ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

zr. Christine Welschen

Overdenking

Wat een mooie en eenvoudige tip geeft de apostel Paulus ons mee voor een nieuw leven, een leven dat meer in het teken van Gods licht komt te staan.

Het lijkt zo kort en eenvoudig - maar deze tip vraagt wel behoorlijk innerlijk werk:

Het begint met bewustwording. Waaraan merk ik dat ik boos word? Waarom word ik boos? Wat heeft de boosheid met mij en mijn omstandigheden te maken? Wat heeft de boosheid met een ander te maken? Boosheid verleidt mij niet zelden, om op een ander te reageren. Dan schreeuw ik, dan maak ik een muur, dan verstop ik me..... Maar wat zeggen deze reacties over mijn binding met God, met mijn omgeving en de ander?

Als ik schreeuw, gebruik ik geweld en niets komt in balans of evenwicht. In tegendeel: ik denk dan het recht te hebben om te schreeuwen, en de ander voelt zich minacht. Dat valt zeker niet te rijmen met de wens van Christus in de ander een broeder of een zuster te zien.

Als ik een muur maak, dan lijkt naar buiten alles goed te zijn. Maar betekent dat, dat ik met mijn boosheid gezorgd heb voor evenwicht? Nee: als ik een muur opbouw, sta ik niet meer open voor de ander of voor mijn omgeving. Dan isoleer ik mij. Dan ben ik niet meer deel van het geheel - en wakker anderen aan in hun zorg voor mij - om tegen de muur aan te rennen, wat weer als geweld wordt ervaren. Door God gezet in gemeenschap plaats ik me zelf daarbuiten - dat is gelijk aan zondigen tegen God.

Voor het verstoppen als reactie geldt hetzelfde als voor de muur. Ik moedig niemand aan tegen de muur te rennen. Maar ook bij het verstoppen neem ik geen verantwoording voor de gemeenschap en de omgeving.

Het nieuwe leven waarin Gods licht schijnt, houdt niet in dat allen gelijk denken of handelen. Het nieuwe leven houdt in, dat wij met elkaar leven en aan elkaar vertellen, wat ons stoort zonder de andere te overheersen. Daar is dus vrijheid en verantwoording. Weer zulke grote woorden. Groot en toch zo vol beloften.

In het licht van Gods genade kunnen wij groeien om in te zien waarom we boos worden om vervolgens onze boosheid neer te leggen voor God. Een oefening voor het gehele leven. Fijn dat wij elkaar hebben om met elkaar te leren.

zr. Christine Welschen

Mededelingen uit de Gemeente

Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen

Adres dominee : Rozendaal 6

Postcode: 2801 XS Gouda

Telefoon: 015- 8875820 of : 06-17400604

Email.: christine@welschen.net

Maandag: 11.00 uur tot 14.00 uur op het kerkkantoor
en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Bereikbaarheid kerkkantoor:

U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.

In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
belevén, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:

Je adreswijziging door te geven,

Een verjaardagzegen aan te vragen,

Verhuur van de kerkruimte enz.

Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.

Nieuwe catechisatiecursus! De catechisatiecursus is de formele basis om belijdenis of de volwassendoop tekunnen doen. Wij verdiepen ons in de bijbel, in het geloof en in de geschiedenis, opbouw en recht van onze EBG. Iedereen, die hierover geïnformeerd wil worden kan contact opnemen met ds. Chr. Welschen. Telefoon: 015- 8875820 of 06-174006



Huisavondmaal in de lijdenstijd in 2022

Niet iedereen kan voor het Heilig Avondmaal op Witte donderdag naar de kerk komen. En toch is er behoefde, om verzoening en gemeenschap met onze Heer Jezus Christus intensief te beleven door het Heilig Avondmaal. Allen die ziek zijn kunnen zich melden bij ds. Ch. Welschen (06-174 00 604) voor een huis-Avondmaal tijdens de lijdenstijd.

zr. Christine Welschen



Dankbetuiging

Wij willen u danken voor uw belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze moeder

Johanna Helouise Becker - Fitzadam

De vele bloemen, kaarten, persoonlijke herinneringen en andere vormen van belangstelling hebben ons veel
warmte en steun gegeven.

Namens alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.

zr. Irene Becker

Gebedswacht 24 maart 2022

In de hele wereldwijde Broedergemeente bidt elke dag één gemeente voor de andere gemeenten binnen de EBG wereldwijd. Ook wij in Haaglanden hebben een beurt: vanaf 0.00 tot 24.00 uur op 24 maart. In de kerk liggen vanaf 1 maart lijsten, waarin zusters en broeders zich daarvoor kunnen opgeven. Vanaf 15 maart hebben wij waarschijnlijk de gebedsintenties uit de andere provincies. Ze worden rondgestuurd aan degenen die daarom vragen, of liggen met naam in de kerk voor degenen die zich hebben ingeschreven. Een mooie gelegenheid voor iedereen om de verantwoordelijkheid voor onze kerk in een concrete daad om te zetten. Voor het geval dat wij door corona-maatregelen nog niet in de kerk bij elkaar komen, kunt u zich uiteraard bij ds. Ch. Welschen opgeven: 06-174 00 604.

Zr. Christine Welschen

Uitnodiging voor de PINA WIKI vanaf 11 april 2022

Ook dit jaar willen wij weer in de lijdensweek bijzondere aandacht schenken aan het lijdensverhaal van Jezus. Vanaf maandag 11 april bent u welkom om elke dag om 19.00 uur mee te gaan met een stukje van de lijdensweg van Jezus. Op woensdag is dan de Avondmaalsvoorbereiding, op donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal en op vrijdag vieren wij gezamenlijk het sterfuur op Goede Vrijdag om 14.30 uur.

Mededelingen van de Oudstenraad

Beste zusters en broeders,

Helaas is ook het nieuwe jaar gestart onder de beperkingen van het Covid-19 virus. We laten ons hierdoor echter niet ontmoedigen maar grijpen kansen aan om het christen-zijn op nieuwe manieren invulling te geven en mogelijkheden te ontdekken om te blijven verbinden.

Hoe somber ook soms de dagen, de gebeurtenissen om ons heen en het onvoorspelbaar verloop van de pandemie, wij blijven ons verzekerd van de liefde van God. Wij zullen daarom niet opgeven en ik wens ons allen toe dat wij elkaar blijven bemoedigen en daarbij levensvreugde uitstralen.

Helaas zijn op dit moment de diensten opgeschort tot 25 januari 2022 en hopen wij op 30 januari 2022 de eerste fysieke dienst van dit jaar te houden. Helaas wel met de 1,5 regel, mondkapjes en een maximum van 30 personen.

In de audiodienst van 19 december 2021 is u meegedeeld dat zuster Christine Welschen voor 25% van haar arbeidstijd het werk in Rotterdam zal ondersteunen. Tegelijkertijd is Paulien Matze voor 25% in de gemeente Den Haag beroepen. Met zuster Matze is de Broedergemeente een predikant rijker. Met zuster Christine zal een taakverdeling worden vastgesteld. Wij hopen zuster Paulien Matze zo spoedig mogelijk in een dienst aan u voor te stellen. Voor alle duidelijkheid; zuster Christine gaat nog niet met pensioen.

Wij zien er naar uit om het komend jaar met alle groepen in gesprek te kunnen gaan om met elkaar de vooruitzichten van het nieuwe jaar door te nemen en te reflecteren op het afgelopen jaar. We zijn ook benieuwd naar uw verwachtingen van het bestuur en nodigen u uit om ons via de mail hiervan in kennis te stellen. U kunt gebruik maken van Oudstenraad@ebg-haaglanden.nl . Onze bijzondere aandacht gaat uit naar de dienaren, Pasensi en de Broedergroep. De Zustergroep Prosisa, de 60+ en de Bijbelgespreksgroep zijn er in geslaagd om soms toch fysiek bij elkaar te komen. Ook met deze groepen gaan wij dit jaar graag weer in gesprek.

Voor 2022 staat het onderhoud van de kerk op de agenda maar ook zullen we plannen moeten ontwikkelen om het kerkgebouw en de kof-fieruimte aantrekkelijker te maken voor de verhuur. Er zal een keuze voor een nieuwe keuken gemaakt moeten worden. Ook moeten wij

kijken op welke wijze de eerste verdieping kan worden ingezet om inkomsten te genereren. De grootste uitdaging waar wij voor staan is het werven van fondsen. Wij zullen op 27 februari 2022 op de informatie-dag onze financiële positie met u doornemen en horen graag uw ideeën voor fondsenwerving. Onze kerk kan gewoon niet voortbestaan zonder een behoorlijke toename van onze financiële reserves. Dankzij u zijn wij in staat om onze lasten te voldoen maar de komende tijd zullen wij uw steun nog harder nodig hebben.

De zoektocht naar vrijwilligers gaat ook dit jaar door. Enerzijds, brengen nieuwe mensen nieuwe ideeën mee, anderzijds, worden de huidige vrijwilligers onevenredig zwaar belast met de bestaande taken. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de zondagschool en het dienarenkorps.

Eerder hebben wij aangegeven dat wij van u willen vernemen hoe u de audiodiensten beoordeelt en wat u graag anders zou willen zien. Daarmee is niet gezegd dat wij dit kunnen realiseren. U zal op korte termijn via de mail een enquêteformulier ontvangen, met het verzoek om deze in te vullen.

Graag wil ik u ook laten weten dat het bestuur een synodevoorstel heeft ingediend om stagemogelijkheden te creëren binnen de bestuurlijke organisatie van het Provinciaal Bestuur. Wij hopen dat gemeenteleden meer belangstelling krijgen voor bestuurlijke functies als zij door een stageperiode kennis maken met het werk.

Broeders en zusters,

Ook dit jaar zijn wij ervan bewust dat wij voor enorme uitdagingen staan en dat corona daarbij een extra uitdaging met zich meebrengt. Wij zijn door verbinding, liefde en geloof in eigen kracht in staat om er een goed jaar van te maken. Dit jaar is de EBG Haaglanden 35 jaar de trotse bezitter van het kerkgebouw en laat dit ons inspireren om met God op weg te blijven gaan en onze kerk voor de toekomst te behouden.

Broederlijke groeten,

br. Vivian Winter

Weekoverzicht

Op de laatste zondag van de maand begint de dienst **om 11:00 uur**.

Dag	Tijd	Activiteit	Verantwoording
zondag	10:00	Preekdienst	ds. C. Welschen
1 ^{ste} -3 ^e - 4 ^e zondag	13:00	Pasensi oefent	zr. M. Clark
maandag	11:00-14:00	Kerkkantoor	zr. E. Bronne ds. C. Welschen
dinsdag:	19:00	Bijbelstudie	zr. G. Bendt 2 ^e & 4 ^e dinsdag
3 ^{de} dinsdag	19:00-21:00	Zusterkring	Prosisa
donderdag	14.00-16.00	60+ club	br. H. Belfor en zr. E. Kappel
	12:00	Bijbelstudie	ds. C. Welschen
zaterdag	10.00-12.00	Schoonmaak kerk	Oudstenraad

Iedere zondag tiengroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond. Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met elkaar.

Diensten:

- Laak:

2^e zaterdag om 18:00 dienst in Huize Stanfasti
Ds. C. Welschen : 015- 8875820

- Zoetermeer:

1^e en 3^e zondag om 14:00 dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820

- Leiden:

Elke 1^e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668

Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan gelden de volgende tarieven:

Hele pagina A5 € 150.- per jaar
Halve pagina A5 € 75.- per jaar
1/3 pagina A5 € 65.- per jaar



Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.

Ingezonden

Wereldgebedsdag, 4 maart 2022

Dit jaar hebben vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland een liturgie voorbereid met het thema 'Gods Belofte', waarbij alle christenen uitgenodigd worden om mee te bidden, mee te leven met de zusters en voor hun activiteiten te collecteren.

De viering is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen. Vandaag komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Voor Jeremia was Gods plan duidelijk, en dit delen we door het te zingen en te vieren.

We krijgen een zaadje van hoop, om na te denken waar het in ons leven en in onze gemeenschappen moet worden geplant. Grijp deze kans om het bewustzijn over de behoeften van uw gemeenschap te vergroten en biedt de geschenken van gebeden en toewijding aan. Een zaadje, gevoed door gebeden van voorbede en daden van liefde, bindt ons samen over de hele wereld.

Deze viering vindt plaats in Zoetermeer samen met de zusters van de Methodisten.

In Den Haag vind de viering plaats samen met de zusters uit de Lukaskerk.

zr. Christine Welschen

Synode - digitaal van 5 maart 2022 t/m 12 maart 2022

De coronapandemie heeft Europa nog stevig in haar greep. Het synode bestuur en PB hebben unaniem besloten de synodezitting niet fysiek te laten plaats vinden. Voor het eerst in de geschiedenis vergadert onze synode dit jaar digitaal. Het is dankzij de technische mogelijkheden om digitaal de informatie met elkaar te delen, in gesprek te gaan en besluiten te nemen. Wij wensen allen die deelnemen aan de Synode Gods zegen en leiding toe.

Hieronder staan een aantal blokken met letters. Let goed op de vorm van de blokken. Plaats de letters op de juiste plaats.

	N												
		P	E						A				
	E		T	U		D			A			E	N
						E	T			Z	Y		
		E						O	L	G			
		E	M										



Uit: materiaal/verwerking-LCJ

Jezus, leven van mijn leven Jesu, meines Lebens Leben

Jezus, leven van mijn leven
Jezus, dood van mijne dood
die voor mij u hebt gegeven
in de grootste zielennoed
opdat ik niet hooploos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Liedtekst: E.C. Homburg (1605-1681)
Vertaling: E. Weisz (1830-1908)

Ernst Christoph Homburg was in Naumberg advocaat en procureur. Een mens die er op los leefde, getapt bij zijn vrienden, een graag geziene gast in de herberg. Populair was hij vanwege de liefdes-en drinkliederen die hij dichtte.

Ernstige ziekte van hemzelf en zijn vrouw en allerlei zorgen leerden hem echter God te zoeken. 'Het kruis in je leven leert je te leven naar Gods wil. Een christen zonder kruis en tegenslag is als een scholier zonder boek, een bruid zonder krans'. Dit werd zijn levenservaring.

Wat schaamde hij zich voor zijn losbandige jeugd, zijn goddeloze liederen en gedichten. Openlijk te midden van zijn vrienden nam hij afstand van zijn wereldse bundel.

In 1659 verscheen van zijn hand een geestelijk liedboek met 148 liederen. Daarin staat ook dit lijdenslied 'Jesu, meines Lebens Leben, met als opschrift 'opgedragen aan mijn Heiland, die zo zwaar heeft geleden'. In dit lied krijgt zijn advocatentaal over schuld en bevrijding, over het in boeien zijn en vrijgekocht worden een diep geestelijke dimensie.

Homburg zei het steeds weer: 'Wat Jezus gedaan en geleden heeft, komt mij allemaal ten goede'.

***Uit: Drs. H. van 't Veld, 'Bekende liederen en hun verhaal'.
verkort door zr. Hariëtte Mingoen***

Lieve zusters en broeders,

Na de jaarafsluiting en de start van het nieuwe jaar kijken wij vooruit, hoewel wij te maken hebben met gebeurtenissen die wij niet in de hand hadden. Velen zijn ons komen te ontvallen, ziek geworden, hersteld of hebben andere ontwikkelingen ervaren.

Ook zijn vele wereldburgertjes geboren. Dat geeft nieuw leven zowel letterlijk als figuurlijk.

Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. (Marc. 10: 13-16).

De diensten moesten weer eens worden afgelast wegens de coronacijfers die weer de pan uitstegen en we moesten ons houden aan maatregelen om deze cijfers in te dammen. De bijbelgroep heeft ook een poosje vakantie gehouden, maar wij gaan weer starten.

Wij hebben weer de mogelijkheid om ons te verdiepen in Gods woord en het geloof te belijden door ons vast te houden aan het dagtekstenboekje, de Bijbel en eventuele kerkbezoeken (diensten e.a.).

Het geloof hebben wij nodig om de leegte op te vullen; om je te laten voeden door het woord en je hierin te verdiepen. Zonder de liefde van God zijn wij machteloos en begrijpen soms niet meer wat om ons heen gebeurt. Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ook wij moeten veel voor over hebben voor onze broeders en zusters, 1 Joh.3:16.

Het is niet onze taak om mensen te overtuigen, te redden en te bekeren. Onze taak is om mensen te vertellen over het evangelie. Het overtuigen, redden en het bekeren is het werk van de Heilige Geest (uit een doorstuur tekst genomen).

Wij van de bijbelgroep komen elke 2e en 4e dinsdagavond van de maand bij elkaar om met elkaar het geloof te belijden en kennis en ervaring in het dagelijks leven te delen. Een luchtige avond die van 19.00 - 21.00 uur duurt.

Wij hebben nog steeds plek voor u om een keer deze avonden bij te wonen. Wel letten wij op de Covid-19 maatregelen en toch mogen wij samen zijn. Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben ik bij hen. (Math.18:20).

Gods Zegen!

Namens de bijbelgroep EBGH

zr. Irene Becker

God,

Wij zingen liedjes over de dood.

We maken er grapjes over
en we lachen erom.

Want doodgaan hoort toch gewoon bij het leven?

Maar het lachen verstomt
als er in onze eigen omgeving
iemand sterft van wie wij houden.

God, dat is schrikken!

Dat mag gewoon niet,
dat iemand zomaar
uit ons leven verdwijnt!

Dan klampen wij ons vast
aan woorden uit de Bijbel,
die vertellen over een mens
die opstond uit de dood
maar dat is zo ongewoon...

wij weten er niet zo goed raad mee.

Geef dat wij beseffen
dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.

Dat onze grenzen
niet uw grenzen zijn.

Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.

***Uit: Greet Brokerhof-van der Waa; 'Zeg het maar gewoon.
Gebeden voor iedereen'.***

Zr. Hariëtte Mingoen



Gedachte: Uitnodiging van het leven

Avontuur uitlokken

Aan het oude vast blijven houden

is het tegendeel van avontuur,

en een verbinding met een andere mens

krijgt een positieve zekere spanning

als het in de hoofden van de betrokkene niet opkomt,

de ander zijn eigenheid te ontzeggen.

Daarvoor is het nodig om ervan uit te gaan,

dat er onverwachte plezierige prikkels uitgaan van de ander.

Dat geldt niet alleen voor verbindingen,

maar ook voor nieuwe wegen.

Dus: Als je een avontuur wilt maken,

dan sta open voor het moment

en ontdek de ander steeds nieuw.

Verwacht, dat God een rol speelt in het moment.

Hij helpt, dat de andere en we zelf steeds veranderen,

onze gaven ontwikkelen en ons ontplooien als mens van God.

Anonym

VERKOOP MAALTJIDEN

Laatste zaterdag van de maand maaltijden te koop in de kerk. I.v.m. Co-vid19, alleen af te halen na het bedrag op de rekening van de kerk overgemaakt te hebben onder duidelijke vermelding van welke maaltijd, het aantal en datum van afhaal.

26 februari	Nasi Speciaal met Kip	€7,00
	Bami Speciaal met Kip	€7,00
26 maart	Rijst met vis en groente	€7,00
	Heri-heri met bakkeljauw	€7,00

Info: bestellingen

zr. Marcia 0616317458 of

zr. Karin 0645710644

Collecte

Beste zusters en broeders,

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een hartezaak” 2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Wij doen langs deze weg wederom een beroep op uw vrijgevigheid door u (wekelijkse) collecten en/of giften aan ons over te maken op rekeningnummer:

ING-Bank: **NL86 INGB 0000361737**

t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.

Onderstaand treft u een opgave van de collectedoelen voor de komende periode:

de 1^e collecten is voor: de eigen gemeente en de 3e collecten voor de aflossing van de hypotheek

2^e collecten zijn als volgt:

30 januari Diaconie (e.g)

06 februari Uniteitscollecte (ECP)

13 februari Fondsenwerving

20 februari Renovatie kerkgebouw EBG Haaglanden (ECP)

27 februari Wereldgebedsdag

06 maart Skin (Samen kerk in Nederland)

13 maart Goede doelen EBG Haaglanden

20 maart Stichting Refugee Relief: Noodhulp vluchtelingen

27 maart Kerkmuziek

03 april Eten voor ondervoede kinderen in Honduras (ZZG)

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

Namens het bestuur

br. Vivian Winter

Dienstenrooster

	<i>Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Chasséstraat 1 Den Haag Kerk: 070 – 2150565</i>
<i>december 2021 & januari 2022</i>	

In de kerk uw koninkrijk kome UKK

06-02-2022	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
13-02-2022	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
20-02-2022	10:00	Preekdienst/Avondmaal	ds.Chr.Welschen
27-02-2022	11:00	Zangdienst/gemeenteinfo	ds.Chr.Welschen
06-03-2022	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
13-03-2022	11:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
20-03-2022	10.00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
27-03-2022	11:00	Zangdienst/ gemeentevergadering	ds.Chr.Welschen
03-04-2022	10.00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen

Zoetermeer

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
06-02-2022	14:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen
20-02-2022	14:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen
06-03-2022	14:00	Preekdienst	Steungroep
20-03-2022	14:00	Preekdienst/Avondmaal	ds. Chr. Welschen
03-04-2022	14:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen

Laak

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
12-02-2022	18:30	Zangdienst	zr. E. Bronne / ds Chr. Welschen
12-03-2022	18:30	Zangdienst	zr. E. Bronne / ds Chr. Welschen

Leiden

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
05-02-2022	15:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
05-03-2022	15:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
02-04-2022	15:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen



PENGEL *Uitvaartverzorging*

Dag en nacht bereikbaar

Nicolaas Beetslaan 328
2273 RL Voorburg

Tel.: 070 - 386 94 60
Fax: 070 - 386 71 61

Verhuisd?



**Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag**

**TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas**

Maandnieuws:

Contactblad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
Verschijnt sinds 1973

Redactie : I. Becker– H. Mingoen - V. Winter - M. Weidum

Redactieadres : Chasséstraat 1 2518RV Den Haag

Kopij sturen naar: redactieebghaaglanden@hotmail.nl

Retouradres Maandnieuws: Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag

**Kopij en advertenties voor de volgende uitgave graag
vóór de 5e van de maand inleveren.**