

*Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.*



*Maandnieuws
juni- juli 2019*

Adressen:

Kerkgebouw

Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag
070-2.15.05.65

Postbus :18565

2502 EN Den Haag

Homepage

www.ebg-haaglanden.nl

Predikant:

ds. C. Welschen

Rozendaal 6

2801XS Gouda

Tel. 06-17400604/

015-8875820

christine@welschen.net

Spreekuur :

ma. 11:00 - 14:00 uur (kerkkantoor)

ma. t/m za. 7:30 — 8:30

Synodeafgevaardigde:

br. H. Callender

070 - 388.28.83

06-13385138

Penningmeester

Oudstenraad

Werkgroep Zoetermeer

zr. S. v. Aalst

06-19572043

Werkgroep Leiden

zr. L. Pronk

071-5219668

06-30337491

Werkgroep Laak

br. H. Belfor

06-26962780

Oudstenraad :

oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

br. V. Winter

voorzitter

06-29627980

zr. M. Jamin

vicevoorzitter

06-21851990

zr. K. Madirsan

secretaris

06-45710644

zr. I. Rustveld

2e secretaris

06-13688923

zr. M. Weidum

lid

06-16317458

ING EBG Haaglanden

IBAN nummer:

NL 86INGB0000361737

Evangelische Broedergemeente Den Haag

Inhoudsopgave

Woord voor de maanden juni / juli	02
Overdenking	03
Mededelingen uit de Gemeente	07
Kerkelijk erfgoed	09
Lief en Leed	13
Moederdag 2019	14
Bazaar 25 mei	15
Mededelingen van de OR	17
Mededelingen van de Zondagschool	19
Mededelingen van de Redactie	23
Weekoverzicht	24
Puzzel	25
Flyer Zomerconcert	26
Mededelingen uit andere Gemeenten	27
Uitnodiging Keti Koti Gebedsviering	28
Offerandes	30
Dienstenrooster	32

Woord voor de maand juni

**Een vriendelijke uitspraak is een korf vol
honing, zoet voor de ziel en gezond
voor het lichaam.**

Spr. 16:24

Woord voor de maand juli

**Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag
zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.**

Jak. 1:19

Pinksteren

De wereld krijgt een andere kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemel deur
En laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is ons bereik:
God geeft antwoord op de vraag:
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?

Uw vuur zet onze tong in vlam
En iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan.

Nel Bensch

Overdenking

De Veertigdagentijd

Het getal 40 heeft in de Bijbel een grote betekenis en komt daarom regelmatig terug in de diverse Bijbelse verhalen.

Als je de leer van de getallen bestudeert, dan ontdek je de betekenis ervan, wat volheid betekent. "Het leven begint bij 40" is nog steeds een vaak gebruikt gezegde.

In de Bijbel komt het getal veertig in vele verhalen met hun betekenis en ervaring veelvuldig voor, waaruit wij ook lering kunnen trekken. Enkele voorbeelden:

- het verhaal van Noah en de zondvloed
- de Egyptische uittocht
- Mozes en de 10 geboden
- de omzwerfing van de profeet Elia.
- de vastentijd
- Jezus' 40 dagen in de woestijn

Bij Jezus komen deze verhalen samen als Hij zich 40 dagen terug trekt in de woestijn om voor zijn lijden en roeping te bidden.

Goede Week of lijdensweek valt in de veertigdagentijd. Het doel van deze overweging is bezinning.

Het begint met de Witte Donderdag, waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht. (1 Kor.11 vers 23-26) leert ons het volgende: Wat (Ik) Jezus, heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat teug op de Heer (Jezus) zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij het brood. 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, **telkens** opnieuw, om mij te gedenken. 25 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en Hij zei: De beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit **telkens** als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. 26 Dus **altijd** wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt **verkondigt** u de dood totdat Hij komt. Deze woorden gelden niet alleen voor deze tijd, maar deze woorden moeten gegrift staan in onze harten.

In veel kerken wordt een bijeenkomst gehouden, op z'n minst op de vrijdag en de zondagochtend.

De vrijdag heet Goede Vrijdag (het hoogtepunt van de lijdenstijd), waarin de kruisiging van Jezus centraal staat. De zaterdag (Stille Zaterdag), op die dag lag Jezus in het dodenrijk.

De zondag (Paaszon­dag) is de allerbelangrijkste. Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood en wij met Hem om samen met Hem een nieuw leven te mogen beginnen. Zowel het Voorwoord van de maand juni 2019 genomen uit Spreuken 16: 24, en de dagteksten van zaterdag 1 juni 2019, Psalm 111: 2 en Efeze 1 vers 17, hebben mij geraakt en aan gespoord om over de betekenis van de Veertigdagentijd en zijn betekenis te schrijven.

Vriendelijke woorden, zo spreekt de tekst zijn als een honingzeem, zoet voor de ziel, en bovenal medicijn (genezend) voor het gebeenten. (Spreuken 16:24). Vriendelijke woorden, wil zeggen niet alleen mooie woorden of woorden die onze oren strelen, maar het zijn woorden die God uitsprak en ook nu uitspreekt voor u en voor mij, die een balsem zijn voor lichaam, ziel en geest van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het houdt nooit op. Want God houdt zich aan zijn belofte. De gekozen teksten sluiten daarom heel toepasselijk aan bij dit thema de Veertigdagentijd. Laten wij deze woorden vasthouden en koesteren.

Broeders en zusters, deze tijd zal ons moeten aansporen ernstiger dan anders aan ons zelf te werken en ons leven aan God te geven. Hem vragen om ons te leiden ons te onderwijzen in het na volgen van Jezus Christus om goede keuzen te maken in ons leven. Hoe meer we de Bijbel leren kennen, en leren bidden, des te meer zullen we veranderingen waarnemen in ons leven. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God, ook op Mij en niemand komt tot de Vader, dan door Mij. (Joh.14) God vraagt niet veel van ons. Laten wij ons uiterste best doen om zo te leven en ons te houden aan de acht zegeningen die Jezus in de Bergrede (lees aub. Mattheus 5, 3-11) heeft uitgesproken. De Bergrede is een openbare/ publieke toespraak waar liefst **negen** keer het woord “gelukkig” voorkomt. Dat geluk verwijst naar de bestemming, die God met ons voor ogen heeft. Gods plan met ons staat vast. Zo spreekt de Heer. God heeft ons **geluk** voor ogen, niet ons **ongeluk**; God wil en zal ons een hoopvolle toekomst geven. **Amen.**

zr. Georgine Bendt

Dankzegging aan de Drie-eenheid

Jezus, Christus heeft de dood overwonnen en wij met Hem. Zing de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Hoe vaak worden deze woorden niet uitgesproken of gezongen?

Soms valt het gejubel ook stil, als we menen geen reden daartoe te hebben, indien dingen anders lopen dan we voorzien hadden. Mens en wereld zijn een groot raadsel. Alles lijkt zo ingewikkeld. Hoe meer we weten, hoe meer we elkaar niet begrijpen en hoe meer wij gaan begrijpen, dat we niets meer weten. Maar God komt ons ten alle tijde te hulp in onze verlorenheid.

Daarom bidden wij tot de Heer om ons te helpen de relatie met U zuiver te houden, zodat er niets ons in de weg zal staan om de geweldige liefde en genade, die God naar ons uitstrekt te ervaren.

Help ons blijmoedig volhardend te zijn in het geloof, want God, U kunt donker doen opgaan in Licht. Zo mogen wij opnieuw leven, want het oude is voorbij en het nieuwe is begonnen. God, U geeft door Jezus Christus ons de toegang tot Uw troon en de openbaring van de poorten van uw koninkrijk. Jezus Christus heeft ons door zijn dood en opstanding vrij gemaakt van zonden, waardoor wij onder uw hoede als kinderen Gods veilig en geborgen zijn.

Loof de Heer, want Hij is goed. Laat nu je blijde boodschap klinken, want de Heer heeft zijn blijde boodschap aan ons bekend gemaakt. Jezus heeft God en mens door zijn lijden verzoend. Daarom zal God op voorspraak van zijn zoon Jezus, de wereld niet overlaten aan de chaos die wij zelf scheppen. God is begaan met ons. God vergeeft en doet wonderen. Laten wij hierop bouwen, vergeving vragen en bidden om tot inkeer te komen. Weet u, in de Bijbel komt ook de woorden 'bouwen' en 'vertrouwen' veel voor. In de gemeente spreken wij over gemeente-opbouw. Ja, broeders en zusters ook in de gemeenten behoren wij aan gemeente opbouw te doen om ons geloof, liefde voor elkaar en saamhorigheid op te bouwen en te versterken. Het is ieders verantwoordelijkheid en een ieder behoort een steentje hieraan bij te dragen naar de genade gaven Gods.

Bemoediging

Here, God leer ons het geheim van de veertig dagen tijd, dat wij weer mochten vieren: de dood en verrijzenis van Jezus Uw Zoon. Moge de gedachtenis ons sterken om hoop te geven en troost te brengen waar

verdriet en teleurstelling mensen radeloos maken. Zo bidden wij U door diezelfde Jezus, de levende, de Christus, onze Heer te spreken in goede en kwade dagen. In goede dagen zeggen wij vaak en heel gemakkelijk 'Uw wil geschiede', maar als donkere wolken zich boven onze hoofden uitpakken, als er ondanks vele bidden, wij ons onzeker voelen en het licht aan de horizon van ons leven niet meer zien, is het moeilijk het eens te zijn met Uw wil. Sterk ons op het moment van onzekerheid en zwakheid en kom, O kom God, trouwe Vader uw kinderen te hulp. Gedenk de zieken, de bedroefden, de eenzamen en de armen van geest, daklozen en zij die zoekende zijn naar gerechtigheid. Wees ons nabij en schenk ons Uw genade en vrede. In Jezus naam. Amen.

Verhaal van de maand

Op een keer kwam een rabbi uit Krakau de kamer van zijn zoon binnen. Hij zag dat zijn zoon aan het bidden was.

In de hoek van de kamer stond een wieg.

Vanuit de wieg klonk het klagende gehuil van een klein kind.

De rabbi vroeg aan zijn zoon: "Jongen, hoor je dan niet dat dat kind ligt te huilen?"

De zoon sloeg zijn ogen op en antwoordde zijn vader: "Maar vader, ik was toch aan het bidden, ik was met mijn gedachten bij God."

De rabbi schudde zijn hoofd en zei: 'wie met zijn gedachten bij God is, die hoort een kind dat huilt. Als hij een vlieg niet ziet en een kind niet hoort huilen, dan is hij niet met gedachten bij God, maar dan is hij met zich zelf bezig".

*Ingezonden door zr. G. Bendt Wijsman
(Bron: IKON pastoraat juli 2003)*

De Ochtendgroet

De ochtendgroet van 6 mei 2019, die wij op speciaal verzoek breder delen.

Kom, wij verbinden ons met de HEER in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten. Jeremia 50:5 (WV)

Op de zondagen in de lente zijn ze overal te zien, de catechisanten met hun ouders en familieleden. Zij komen massaal uit de kerken en gaan naar de restaurants of naar huis om daar hun belijdenis verder te

vieren. Ze hebben net in de kerk iets soortgelijks gezegd als in de eerste dagtekst vandaag staat:

Wij behoren aan God toe. Het verbond, met de doop begonnen, is nu ook door ons beleden, bevestigd, opnieuw gevormd - een verbond voor het leven.

En wij lachen soms om, omdat dit 'ja' vaak al een zondag later niet meer veel waard lijkt.

Wat Jeremia echter verteld kennen wij ook. Op een kritiek moment, bedreigt, angstig, terneergeslagen, na een oorlog, tijdens een ziekte, in nood wenden wij ons tot God. Wij vragen hem, smeken hem, beloven van alles. Vlak daarna zijn wij echter alles weer vergeten. Wij zijn geen duit beter dan de belijdeniscatechisanten. Zelfs Petrus was er zo een. Toen Jezus het vroeg was Petrus er stellig van overtuigt: Wij blijven met U! Wij horen bij U! **Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.** (Johannes 6:68)

Dat was niet van lange duur. Gelukkig voor Petrus, voor de belijdeniscatechisanten en voor ons, dat Petrus toch ergens gelijk heeft gehad. Het eeuwige verbond blijft bestaan ook voor de mensen die - soms of steeds opnieuw - teveel opscheppen over hun geloof.

*zr. Benigna Carstens (vertaling br. Stefan Bernhard)
ingezonden door zr. Gerda Louz.*

Mededelingen uit de Gemeente

Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen

Adres dominee : Rozendaal 6

Postcode: 2801 XS Gouda

Telefoon: 015- 8875820 of : 06-17400604

Email.: christine@welschen.net

Maandag: 11.00 uur tot 14.00 uur op het kerkkantoor
en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Bereikbaarheid kerkkantoor:

U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.

In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
belevén, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:

Je adreswijziging door te geven,

Een verjaardagzegen aan te vragen,

Verhuur van de kerkruimte enz.

Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.

Inzameling toiletartikelen

Zuster Sonja Keeks en ik maakten een tijd geleden het uitdelen van voedselpakketten mee bij ds. Jeanet Bierman, die dit organiseert in een kerk in Den Haag. Zij gaf aan dat de mensen blij zijn met de pakketten, maar dat er grote behoefte is aan toiletpullen. Het leek de groep 'Atelier van de toekomst' geen gek idee om te helpen in deze behoefte te voorzien door in onze kerk toiletpullen te verzamelen en deze te done-
ren.

Daarom bij deze, een vriendelijk verzoek aan u gemeenteleden of u ons kunt helpen aan toiletpullen z.a. shampoo, zeep, enz.

Tegenwoordig heb je in winkels als Kruidvat acties: een artikel betalen en de tweede gratis.

U zou de mensen die weinig te besteden hebben een enorm plezier doen.

De O.R. stelt een doos ter beschikking waar de spullen in kunnen.

Dit kan al de eerst volgende keer dat u in de kerk bent.

Wij rekenen op uw medewerking.

Bij voorbaat dank!

zr. Gerda Louz, namens Atelier van de toekomst.

Inzamelingsactie DE-punten

Elk jaar houdt de Lionsclub in samenwerking met Douwe Egberts een inzamelingsactie van Douwe-Egberts waardepunten. In ruil hiervoor krijgt de club pakken koffie van 500 gram die bestemd zijn voor de voedselbank.



Op verzoek van de Lionsclub Den Haag heeft onze gemeente met deze inzamelingsactie meegedaan.

Het aantal verzamelde punten was 37.252. Hartelijk dank aan een ieder die waardepunten heeft ingeleverd. Twee leden van onze gemeente hebben met de telling meegedaan. De pakken koffie gingen dit jaar naar de voedselbank aan de Tenierstraat.

Er werd gevraagd om door te gaan met het verzamelen van de waardepunten.

Wij hebben besloten om deze inzameling voort te zetten en doen een beroep op u om de waardepunten te blijven sparen.

Kerkelijk erfgoed

Observaties van Hariëtte Mingoën betreffende behoud en veranderingen in het levend erfgoed van het Javaans deel van de Evangelische Broedergemeente Suriname.



Elke keer als ik in Suriname ben, vind ik het fijn om tenminste één keer, een kerk te bezoeken. Als het niet lukt om naar Leliëndaal te gaan, ga ik naar een kerk dichtbij de plaats waar ik logeer, en dat is in mijn geval de EBG-kerk van Tamanredjo. Het valt mij op hoe goed deze kerken worden onderhou-

den, op eigen kracht met geld uit zondagscollectes en fondsenwerving bij renovatie of groot onderhoud. Van binnen zijn ze ingericht volgens de Hernhuttertraditie: witte zaal, met witte lange banken, in twee rijen opgesteld met in het midden een looppad. Een laag, eenvoudig kansel (preekstoel) en een Bijbeltekst op de muur achter de kansel, of aan het balkon. Het ziet er in alle eenvoud piekfijn uit. Deze inrichting is kenmerkend voor de Hernhutterkerken waar ook ter wereld.

De Javaanse kerkgemeente Leliëndaal begon in 1909. In de vroegste jaren werden de kerkdiensten gehouden in de gebouwen van Kinderhuis Leliëndaal en pas in 1968, als ik het goed heb, werd een kerk gebouwd. De kerk kreeg na een verbouwing (volgens mij in 2008), de naam 'Wiji Tresna' (het zaad van de liefde). De kerkgemeente Tamanredjo daarentegen is 74 jaar oud. Een kerkgebouw werd als ik me niet vergis, begin jaren 70 gebouwd en na een restauratie in 2009 kreeg het de naam 'Griya Suci' (heilig huis).



Hoe het komt dat wij (de Mingoens) lid zijn van de EBG-kerk? Dat komt door Kasanmoekmin, een véél oudere broer van mijn opa Mingoen. Kasanmoekmin (289 DD) was toen hij in 1901 in Suriname aankwam 30 en Mingoen 7 jaar. Ik had altijd gedacht dat hij een oom was van Mingoen, maar in de zendingsarchieven heb ik verslagen van predikanten gevonden waarin over Kasanmoekmin wordt geschreven als de broer van Mingoen. Ook de kinderen van Mingoen spreken hem aan of verwijzen naar hem als Pak (Ge)Dhé wat in de Javaanse verwantschapsterminologie wordt gebruikt om 'oudere broer van vader' aan te duiden.

Kasanmoekmin is in 1911, circa twee jaar na het begin van de Javaanse zending van de Hernhutters onder zending H.M. Bielke en zijn assistent Niti Pawiro (de allereerste Javaanse evangelist), tot geloof gekomen. Hij moet geletterd en vroom zijn geweest, want in 1914 na het overlijden van Niti Pawiro, werd hij beroepen tot diens opvolger. Kasanmoekmin huwde met Kajem (735 JJ) op 11 maart 1914. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Mingoen overleed in 1935. Drie van zijn nog jonge kinderen, waaronder mijn vader, werden in huis genomen door zijn kinderloze broer Kasanmoekmin. Dit verklaart waarom mijn vader en later wij, zijn kinderen, zijn opgegroeid met de EBG traditie. De jongste broer van mijn vader die ook opgroeide bij Kasanmoekmin, kreeg door tussenkomst van zendingspredikanten de mogelijkheid om middelbaar onderwijs te volgen en later in Nederland een opleiding te volgen tot predikant. Mijn vader en mijn moeder waren actieve leden van de EBG-kerkgemeente Leliëndaal. Mijn vader was jaren voorzitter van het kerkbestuur en samen waren zij lid van het koor en was mijn moeder actief in de vrouwengroep. Uit het gezin van mijn ouders is één van mijn zussen dochter predikant geworden. Mijn jongere broers waren actief in kerkbesturen, waarvan één nog steeds als pastoraal werker. Uit het gezin van mijn vader's jongste broer is ook een predikant voortgekomen.



Toen ik klein was, moest ik met mijn ouders elke zondag naar de kerk. Dat gold niet alleen voor mij, maar voor het hele gezin. Elke zondagochtend moesten wij om de beurt de schoenen poetsen en ze op een rij op balkon plaatsen, zodat wij er zo in konden stappen en lopen of fietsen naar de kerk. Een kort stukje, want ons ouderlijk huis ligt ongeveer een kwart kilometer verwijderd van de kerk.

Ik kan mij herinneren dat de kerkdiensten van mijn jeugd werden gehouden in het hoog Javaans, het *krama inggil*. Het moet zo ongeveer begin jaren 60 zijn geweest, dat ik de kerkdiensten bewust begon te beleven. We zongen in het Javaans uit een *Kidung*. Dat is een liedboek, uitgegeven in Nederlands-Indië door Taman Pustaka Kristen in Jogjakarta. De editie die ik van mijn ouderlijk huis naar Nederland heb meegenomen, met mijn vader's naam en handschrift, is de 13^{de} druk en bevat 171 liederen. Zendeling H.M. Bielke had vóór zijn plaatsing in Suriname twee jaren een voorbereidingstraject gevolgd op Java, en mogelijk heeft hij de *Kidung* meegenomen naar Suriname.



Het hoog Javaans verstond ik matig en volgens mij is dat niet anders bij het gros van de gemeenteleden en vooral de kinderen, die voor een groot deel afkomstig waren van Kinderhuis Leliëndaal. Zij bezochten de kerk omdat het kinderkuis een integraal deel was van de Javaanse zending. Het kinderkuis werd immers in 1918 opgericht door zendeling H.M. Bielke. Wie meer wil weten over het kinderkuis, kan dat lezen in mijn boek 'Die tijd vergeet ik nooit. Herinneringen aan Kinderhuis Leliëndaal'. In dit boek vertellen de pupillen dat ze van de evangelisten les kregen in het hoog Javaans om de preken te kunnen volgen. Deze lessen heb ik niet gehad, maar met de jaren is veel van het hoog Javaans blijven hangen door de kerkdiensten en de conversaties van mijn ouders met anderen. Ik kan gesprekken in hoog Javaans goed volgen en

deze passieve kennis is mij goed van pas gekomen toen ik in Nederland een aanzienlijk aantal jaren betrokken was bij de realisatie van woonzorgvoorzieningen voor Surinaams Javaanse ouderen. Ik realiseerde mij toen pas dat mijn kennis van het Javaans mede is gevormd door de kerk.

In de kerk zongen wij braaf mee. De melodie is immers mooi en als je lang genoeg meezingt, ken je de woorden uit je hoofd. Nu dreunt nog steeds zo nu en dan een lied na in mijn hoofd. In de jaren zestig, werd de zang in de kerk begeleid met orgelspel van zr. Boukje Bulthuis, de directrice van Kinderhuis Leliëndaal en later mijn vader die best muzikaal was onderlegd. Ook het woord uit de Bijbel werd in het Javaans gelezen. Nederlands hoorde je slechts bij het lezen van de dagteksten en vaak genoeg werd nagelaten om in het Nederlands te lezen. Het hing af van de dienstdoende predikant of evangelist. Pas veel later, rond eind jaren 60, begin jaren 70, toen ik al op de middelbare school zat begon er enige verandering in dit patroon te komen. Ik woonde niet meer thuis, maar in het internaat en slechts één keer per maand kwam ik thuis. Ondanks het korte weekend thuis, moesten wij toch naar de kerk. De diensten bleven voornamelijk Javaans, maar de dagteksten werden in het Nederlands gelezen, een enkel lied werd in het Nederlands gezongen, en een klein stuk verkondiging werd in het Nederlands gedaan.

In 1973 vertrok ik naar Nederland, maar het contact met de EBG-kerk Leliëndaal is gebleven. Niet alleen door mijn regelmatige bezoeken aan Suriname, maar ook door betrokkenheid bij initiatieven in Nederland gericht op steun aan zowel kerk als kinderkuis.

Wanneer ik er kom, geniet ik van de diensten. Zo wordt niet meer uitsluitend uit de Kidung gezongen, maar zijn nieuwe liedboeken ontstaan. Nog mooier: er worden nieuwe liederen geschreven in het *ngoko* - het dagelijks Javaans - wat voor alle generaties begrijpelijk is. Behalve Javaanse coupletten, worden van hetzelfde lied coupletten gezongen in het Nederlands en Sranan Tongo. Ook worden eeuwenoude melodieën van de Kidung gebruikt voor nieuwe liedteksten. De Bijbel is reeds lang beschikbaar in het dagelijks Javaans en onlangs is ook een Bijbel verschenen in het Surinaams Javaans.

Orgelspel is van de baan. Jongeren hebben het niet geleerd en dat is verloren gegaan. Tegenwoordig wordt de begeleiding verzorgd door jonge mannen en vrouwen die verschillende instrumenten bespelen zoals keyboard en gitaar, versterkt met digitale muziek die met een druk op de computer wordt bediend.

De liturgie wordt geprojecteerd op de muur en er is niemand, behalve de predikant, die nog een Bijbel, een Kidung of een liedboek naar de kerk meeneemt. De preek is tweetalig, Javaans en Nederlands, maar veel meer Nederlands dan Javaans zodat ook de kinderen van het kinderdhuis, tegenwoordig in meerderheid van Marronafkomst, de dienst kunnen volgen. Wat ik mooi vind is dat de Marronkinderen ook actief deelnemen aan de dienst. Zij dragen meestal een lied voor, solo of in koor en soms zingen ze een lied in het Javaans.

Veel van het materieel en immaterieel erfgoed van de Javaanse zending van de Evangelische Broedergemeente is overeind gebleven, dankzij de eigen financiële inspanningen evenals het inzicht dat beoediging in woord en zang in het dagelijks Javaans, afgewisseld met Nederlands, nodig is om de jongere generatie kerkgangers te raken. Hopelijk zet dit door en wordt beseft hoe waardevol deze inzet is voor behoud van dit erfgoed. Oog voor diversiteit, met name van de EBGs leiding, is daarbij van groot belang.

zr. Hariëtte Mingoen

Lief en Leed

Wanneer u het maandnieuws van juni/juli leest, zitten wij op de helft van het jaar 2019. De laatste week van het jaar 2018 is voor mij minder prettig afgesloten en dat maakte 2019 tot een moeilijke start. Wij leggen als christenen alles in Gods hand en zien hoe Hij ons verder door dit leven op aarde zal leiden en begeleiden.

“Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft” Jak. 1:1.

Dank aan iedereen die dagelijks een medemens steunt door even een praatje te maken, een luisterend oor te bieden, een bezoeker te brengen en/of hulp biedt in welke vorm dan ook. Vergeet jezelf natuurlijk niet, maar weet ook dat er ergens iemand op je zit te wachten voor die ene glimlach, brasa, bossie, een praatje, het samen lezen van de dagtekst of het samen zingen van een paar christelijke liederen. Het afgelopen half jaar hebben wij genoeg beproevingen doorstaan en de stem kunnen volgen van Onze Heer en Heiland. Door dagelijks onze bijbel en/of dagtekstenboekje te raadplegen worden wij gesterkt in ons geloof.

Bidden kan de mens zo enorm helpen en tegelijkertijd kunnen wij de stilte ervaren waar wij soms zoveel moeite mee kunnen hebben.

In de periode van ziekte, rouw, promotie, huwelijk, geboorte, verjaardagen of andere ingrijpende gebeurtenissen (negatief of positief) kunnen wij te maken krijgen met emoties die soms moeilijk te delen zijn.

In de maand april ontving ik samen met andere gemeenteleden een uitnodigingsbrief van de EBGH om op 1e Paasdag samen met de gemeente de persoonlijke stap te zetten in mijn rouwverwerking. Vanaf het moment dat ik de brief opende, voelde ik mij opgelaten. Door het dagelijks lezen van de uitnodiging leefde ik naar de dag toe, maar gaf het mij tegelijkertijd het gevoel nu echt de volgende stap te gaan zetten in het verwerkingsproces. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat zo een bijzondere situatie vond en dat ik mij gesteund voelde om met zoveel anderen dit gebeuren te mogen ervaren. Het was fijn om dit met andere gemeenteleden te mogen beleven en de zekerheid te hebben van ons geloof dat ook zij zullen opstaan met Jezus Christus. Ik geloof in de wederopstanding des vleses en een eeuwig leven en dat heb ik mogen ervaren tijdens de dienst.

Grantangi en Gado Bigi!

zr. Irene Becker



Moederdag 2019

Op zondag 12 mei vierden wij Moederdag in onze kerk met als voorganger broeder Erik-Jan Stam. Het thema was verbondenheid. Wat betekent verbondenheid gekoppeld aan Moederdag? Een gezin is met elkaar verbonden. Op Moederdag lijkt deze verbondenheid sterker. Je leeft met elkaar, je eet met elkaar en op Moederdag toon je je dankbaarheid en waardering aan je moeder voor haar taak binnen het gezin. Een Moeder is het kloppend hart van het gezin, een bron van begrip en geborgenheid. Een Moeder geeft liefde en geluk. Zij is de bloem gedurende het leven. Binnen onze kerk werden de moeders in het zonnetje gezet door de broeders. Wat werden de moeders gedragen, zoals de broeders dat het beste kunnen. De moeders werden onder ander toegezongen door 2 broeders. Wat een heerlijkheid. Uiteraard werd de maag heerlijk gevuld met pinda soep. Het kon niet op. Moederdag op zondag 12 mei 2019 was een succes. Maar laten wij ervoor zorgen dat elke dag een dag is van verbondenheid, liefde en een ode aan God, die ons allen heeft gemaakt.

Met zusterlijke groet, Tanja Kappel.

Bazaar 25 mei

Op zaterdag 25 mei 2019 vond dan eindelijk de lang aangekondigde Bazaar plaats. Vrijdag avond waren de eerste voorbereidingen getroffen en de kerk was voorzien van tafels met "handel". Gebruikte en nieuwe spullen waren in de weken voorafgaand aangeboden voor de bazaar en sommige kasten in de koffiekamer waren opgeruimd, zodat er een behoorlijk aanbod aan spullen voor het publiek was uitgesteld. Kleding, servies, boeken, parfum, pannen, badjassen, ventilator, schoenen, sjaals etc. Het was allemaal te koop. In de keuken, onder leiding van zuster Karin, natuurlijk een heleboel lekkernijen. Van satés tot telo en van bami tot broodjes bakkeljauw, van pastei tot salade .

Aan de koekentafel stond zuster Corrie met een variëteit aan koeken en de gebruikelijke gemberbier. In de koffieruimte stond ook een heuse popcornmachine voor jong en oud.

In de kerkzaal was het een komen en gaan van gemeenteleden en buurtbewoners. De tafels werden goed bezocht en er werd van alles verkocht. Op de verschillende tafels werden voor zachte prijzen de artikelen van een nieuwe eigenaar

voorzien. Ook al werd er niet altijd wat verkocht, de praatjes met de bezoekers maakten het al de moeite waard om er te staan.

Leuk was het om te zien hoe zuster Martha en zuster Emmie voor de kerk post hadden gevat en de passerende bewoners de kerk in praat-

te. Ook buiten hadden ze handel opgehangen en als ervaren marktgoeplui prezen zij hun koopwaar aan. Binnen vonden twee djembé sessies plaats met onze witte lerares, Anja. Een bekwame lerares in het geven van djembé lessen. Het was een leuke ervaring om op de trommels los te mogen gaan op aanwijzen van Anja.



Verschillende gemeenteleden hebben bij deze lessen hun talenten kunnen tonen. Andere kregen het maar niet onder de knie maar het was voor een ieder een leuke ervaring. Goed idee van je zuster Marcia! Broeder Hedwig had een damtafel waar ik een enkeling heb zien staan maar dat het niet storm liep was ook niet vreemd. Wie neemt het nou op tegen een damkampioen?? Dat is toch een verloren zaak. Broeder Eric had een bierpong tafel waar men een pingpongballetje op een afstand van ongeveer 2 meter in een beker moest zien te krijgen. Nee, er werd geen bier geschonken aan de tafel maar het ging om de kunst zoveel mogelijk balletjes in de bekertjes te gooien.

De eerste wedstrijd ging volgens mij tussen broeder Richenel en broeder Eric. Daarna heeft ook broeder Harold een poging gedaan maar uiteindelijk werd broeder Eric ingemaakt door.....Misschien als hij "erover heen" is dat hij kan vertellen welke broeder hem heeft ingemaakt.

De kinderen hadden een hoekje waar normaal onze respectabele senioren zitten en konden zich amuseren met Cup cakes schilderen of knutselen. Zuster Irene en zr. Sharon hadden daar de supervisie. Voor de kinderen was ook een grabbelton waar ze voor een kleine bijdrage een graai in de ton konden doen. Ik heb er ook wel een volwassene een graai in zien doen. De bazaar werd opgeluisterd met zeer gevarieerde muziek dat voor een nog prettiger sfeer zorgde. De verkoop van de bonnen voor het eten en drinken was bij zr. Nadia in goede handen. Zeer secuur is na afloop een overzicht van de opbrengst aan de activiteiten commissie overhandigd. Tussen al deze leuke en gezellige bezigheden door werden ook de toiletten goed in de gaten gehouden en is na afloop gezamenlijk de kerk weer schoongemaakt.



De Bazaar was een leuke manier om weer eens anders met gemeenteleden en de buurt in contact te komen. We zijn als gemeente samen met de vrijwilligers, gemeenteleden en vrienden van de EBG Haaglanden in staat geweest een prima prestatie neer te zetten.

De activiteitencommissie bedankt alle gemeenteleden die aan deze dag hebben meegewerkt en tot een succes hebben gemaakt. Over de netto opbrengst zullen wij u via de mededelingen en het maandnieuws informeren.

Mededelingen van de Oudstenraad

Reorganisatie leden en adressenbestand (opschonen administratie)

Beste broeders en zusters,
Via het maandnieuws en de gemeentevergadering proberen wij u op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de OR die voortvloeien uit het beleidsplan 2017-2021.

Deze maand informeren wij u over de projectgroep financiële stabiliteit en vragen om uw medewerking.

De projectgroep ter realisatie van financiële stabiliteit (en onafhankelijkheid) heeft mede tot taak de ledenadministratie van onze gemeente op te schonen. Deze opdracht is mede ingegeven door het synode besluit 20/2016 waarin een verhoging van de Uniteitsbijdrage is vastgesteld. De gemeenten in Nederland dienen in 2021 gezamenlijk een Uniteitsbijdrage van in totaal € 512.820 aan de Evangelische Broeder-Uniteit als bijdrage voor de personeelskosten van de verkondigingsdienst (predikanten en medewerkers in het jeugdwerk) te betalen. Dit is een verhoging van € 180.000 op het bedrag dat in 2015 was vastgesteld op € 332.820. Deze verhoging in de eigen bijdrage dient te worden bereikt gedurende een periode van 5 jaar vanaf 2017 tot en met 2021. Voor de gemeente Haaglanden zou dit concreet een jaarlijkse verhoging inhouden van:

2017: € 2.533
2018: € 5.066
2019: € 7.598
2020: € 10.131
2021: € 12.664

Voor de vaststelling van het aandeelpercentage van de gemeenten is uitgegaan van het totaal aantal leden van de EBGN op 31 december 2012. De gemeente Haaglanden had toen een geregistreerd aantal

leden van 600. De synode heeft ook het besluit genomen dat het Provinciaal bestuur het aantal leden per 31 december 2017 dient te inventariseren zodat het aandeelpercentage van de gemeenten die betrekking

heeft op de verhoging kan worden geactualiseerd en herzien vanaf 2019. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij een adequate leden administratie voeren. In de synode 2018 is besloten om de actualisering van het aandeelpercentage van de Uniteitsbijdrage per gemeente in Nederland maximaal twee jaar uit te stellen.

Gebleken was dat de gemeenten in Nederland hun ledenadministratie nog steeds verschillend invullen. Ik heb u reeds geïnformeerd over de gesprekken die plaats hebben gevonden met de gemeenten binnen de Centrale Raad om tot een eenvormige ledenadministratie te komen.

De nieuwe aanpassing van de Uniteitsbijdrage, die in navolging van het synodebesluit van 2016 van kracht zou zijn, is vanwege de opschoningsacties uitgesteld tot eind 2019. Het Provinciaal bestuur heeft het voornemen op 1 juli 2019 de cijfers van de ledenadministratie uit te draaien. Dit betekent dat wij op 30 juni 2019 een ledenadministratie zouden moeten hebben waarvan de cijfers een betrouwbaar beeld geven van ons ledental, dat als basis zal dienen voor de nieuwe verdeling van de verhoging van de Uniteitsbijdrage.

Om onze ledenadministratie op te schonen heeft de projectgroep besloten om huis aan huis onderzoek te doen naar de juistheid van de adresgegevens van de leden die bij ons geregistreerd staan maar niet meer actief zijn.

Wij zijn dringend op zoek naar gemeenteleden die in tweetallen een adressencheck willen gaan uitvoeren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij zuster Christine Welschen en zuster Karin Madirsan. Om een juiste verdeling van de verhoging van de Uniteitsbijdrage vast te stellen, dienen wij de ledenadministratie op te schonen. Wij doen een dringend beroep op uw medewerking. Op woensdag 19 juni 2019 om 19.00 uur zullen wij met alle broeders en zusters die hier aan meewerken een samenkomst houden in de kerk. Meldt u zich alstublieft aan!!!.

br. Vivian Winter

Aanmelden belijdeniscatechisatie

Belangstellenden die meer willen weten over het **christelijk geloof**, de bijbel, bidden en nog veel meer thema's die met het **christendom** te maken hebben kunnen zich opgeven voor de catechisatielessen. De lessen worden verzorgd door de predikant en zullen in september starten zodat u op **Palmzondag** dan de belijdenis van uw geloof doet. U kunt zich aanmelden door te mailen naar christine@welschen.net of te bellen met : 06-17400604.

Met het afleggen van de geloofsbelijdenis beloof je voor God en de gemeente Jezus Christus te volgen als heer in je leven en naar de wil van God te leven. Het is een bewuste keuze voor het geloof in Jezus Christus en God onze Vader.

Mededelingen van de Zondagschool

Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de tienergroep en van de zondagschool

Alle kinderen van de zondagschool en tienergroep van de EBGH kunnen worden aangemeld voor huiswerkbegeleiding op zondagen na de dienst. Ook leden die de tieners en kinderen willen bijstaan met Nederlands, rekenen en wiskunde worden uitgenodigd zich te melden. De focus ligt in het bijzonder op de groepen 7, 8 en de brugklassers. *Aanmelden bij Eric Woerdings tel. 0624583578*

Zondag 23 juni uitje naar het scheepvaartmuseum in Rotterdam

We zijn nog op zoek naar een goede aanbieding om de prijs te drukken.

Aanmelden kan bij Eric Woerdings tel. 0624583578

Tienerkamp 29/4 -1/5 en kinderkamp 1/5 – 3/5

Thema (voor beide kampen): Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek de vrede, en jaag die na (psalm 34:14)

Reeds bij het verzamelen op R'dam CS was de sfeer goed. Redelijk op tijd vertrokken van Rotterdam CS naar Bladel na misverstanden over verzamelen bij de achterzijde versus de zijkant van het station en de daarmee gepaard gaande volksverhuizing.

Rond 13.00 aangekomen op een zeer luxe kampeerboerderij midden in de natuur met voldoende ruimte voor sport en/of boswandelingen. Aangezien ik was ingevlogen voor de nachtschift probeerde ik overdag of in de vooravond ca 2 uurtjes bij te slapen waardoor ik wat activiteiten gemist heb waaronder de bonte avond. Waar ik achteraf gewoon bij had kunnen zijn aangezien ik wakend of slapend alle gejuich en gejoel heb meegekregen.

De thema behandelingen die zeer goed werden ontvangen (heb ik driemaal bijgewoond) en de uitwerkingen was verrassend interessant. De kinderen deden goed mee en je kon zien dat de leiding veel tijd gestoken had in de voorbereiding. De kinderen gedroegen zich voorbeeldig. De kleintjes werden warm opgenomen in de groep. Dat bleek vooral bij de jongens. De tieners lieten elkaar in hun waarde en er was een gezonde balans tussen vrije tijd en georganiseerde activiteiten. Voor zover ik dat overdag/avond kon waarnemen.

Mijn dienst begon namelijk rond 23.00 uur in de hoop dat ik om ca. 1.00 uur kon slapen. Fijn voor de tieners maar helaas voor mij vonden ze het zo gezellig dat ik steeds rond 03.30 of later even 2 uurtjes kon crashen op de bank in activiteitenruimte.

Niets hielp om vooral de dames eerder slaap te laten vatten. Om 1.00 uur een warme maaltijd aanbieden in de hoop dat het spijsverteringskanaal de nodige energie zou opeisen werkte ook niet. In tegendeel leken de dames er energiever van te worden.

Ook logisch dat ze laat op bleven aangezien ze weten dat ze krap 3 dagen bij elkaar zouden zijn en mekaar soms pas na een jaar weer zouden zien.

Ik gunde het ze het dus van harte. Te meer omdat ze zonder gezeur de volgende ochtend opstonden wanneer ze werden gewekt met swingende gospelmuziek of Africanbeat.

Petje af voor de jongeren in de leiding die met de kids op bleven en de volgende ochtend om 7 uur steeds weer op de been waren en mede leiding gaven aan het kamp.

Prachtige nette kinderen die ik graag weer zie en een topteam waar ik graag weer mee samen werk.

Op de derde dag was het vroeg opstaan na de bonte avond en extra laat opblijven. Voor mij betekende het 1 uur slapen. Helaas is het niet gelukt dat in te halen in de twee uur durende busreis naar het kinderkamp in Bovenkarspel.

Weer een luxe boerencamping die we deelden met veel ander bezoekers dus extra alertheid was geboden. Gelukkig ging alles goed en

hebben de kinderen zich vermaakt op 3 trampolines, een totaal afgekeurd voetbalveld en een prachtige grote speeltuin die was ontdekt door een van de groepen met bij behorende rebelse leiding. Zelf mocht ik mij samen zr. Hillary (Zondagschool R'dam Noord) ontfermen over de 4-6 jarigen. Dat was even aanpoten met het tienerkamp nog in de benen. Maar ja die boefjes gaven ook veel energie. Hier werd het kampthema, afhankelijk van de groepsleeftijden, behandeld op verschillende niveaus. De rode draad in de verwerking van de jaartekst was UBUNTU (betekenis: Ik ben omdat Wij zijn). Het was prachtig om te zien hoe dat door de verschillende groepen werd uitgewerkt en uitgebeeld. Het spektakelstuk was natuurlijk de bonte avond die geleid werd door twee dames van 11 jaar die het volgend jaar mee mogen naar het tienerkamp. Ik ben ontzettend trots op de wijze waarop ze de avond aan elkaar hebben gepraat evenals de optredens en voordrachten. Zoveel talent in de dop waarvoor ik bid dat ze de ruimte krijgen om tot bloei te komen.

Zowel op het tienerkamp (3 kids) als het kinderkamp (4 kids) deden de Haagse kinderen ontzettend leuk mee. Daar mogen we allen trots op zijn.

Vermoeid maar dankbaar zat ik na een goed gesprek met zr. Farida (landelijk jeugdwerk) halverwege de laatste dag in de trein op weg naar huis. Helemaal uitgewoond maar glunderend van geluk dat we gezegend zijn met zulke prachtige talentvolle kinderen van de EBGN. En volgend jaar werk ik, zo God het wil, weer mee aan de kampen. Hopelijk met deelname van nog meer kids uit de EBG Haaglanden en omgeving.

Gado blessi, Eric Woerdings

Terugblik dienst voor jong en oud

Op zondag 26 mei 2019 vond alweer de tweede dienst voor jong en oud plaats in de EBGH. Dit keer met het thema "Zoek de vrede en jaag die na" gehaald uit Psalm 34:15. De jaartekst uit het dagtekstenboek. Hierbij stond ook het begrip **Ubuntu** centraal. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen belangrijk is en dat wij blij moeten zijn voor een ander als

het goed met hem of haar gaat. Maar ook als het minder goed gaat, dan zouden wij de ander bij moeten staan. Op deze manier worden wij er allemaal beter van en gaan wij er op vooruit. Dit begrip wordt vooral nageleefd in de Zuid-Afrikaanse stammen. Ook Nelson Mandela liet zich tijdens zijn leven leiden door het woord Ubuntu. Als ook wij op deze manier met elkaar leven jagen wij de vrede na en ontvangen tevens de zegen. Zo staat ook in de geboden geschreven dat wij onze naasten lief moeten hebben. Dit gevoel van samen zijn en er voor elkaar zijn was duidelijk te voelen tijdens de dienst, door de muziek o.l.v. Blessie nanga prisiri, maar ook na de dienst was er een warme sfeer aanwezig onder de broeders en zusters. Er werden kringen gevormd door de broeders en zusters en er werd samen gezongen (bind us together Lord). Deze verbintenis was zeker te voelen.

Al met al was het een geslaagde dienst welke goed bezocht was. Wij kijken uit naar de volgende dienst voor jong en oud!

zr. Irene Becker

An anthropologist proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said: "UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?"
"UBUNTU" in the Xhosa culture means: "I am because we are"



Mededelingen van de Redactie

Hopelijk heeft het verhaal van zr. Hariëtte Mingoen u geïnspireerd om uw eigen verhaal te vertellen over uw (jeugd)herinneringen aan de kerk die u bezocht en wat u nog steeds bindt aan de EBG. 'De EBG, dat ben ik' is immers ook op u van toepassing. Schrijf uw verhaal en stuur het ons (de redactie) toe. Lukt het u niet om te schrijven, maar wilt u desondanks uw verhaal vertellen, dan maakt zr. Mingoen graag een afspraak met u om uw verhaal vast te leggen en er vervolgens een verhaal van te maken. Na uw goedvinden nemen wij het verhaal op in het Maandnieuws.

Email: hariëttemingoen@gmail.com of 06-20971300

Vakantie



Het is bijna zover....Voor sommigen breekt straks de vakantie aan. De vakantietijd is een leuke tijd....Niets moet. Het is een tijd om leuke dingen te doen. Voor sommigen een afsluiting van een schooljaar en het begin van iets nieuws. We hebben het allemaal te druk. De vakantie tijd kunnen we goed gebruiken om tot rust te komen en de leuke dingen te doen die ons rust geven. De redactie wenst u een fijne vakantie toe en dat u ook in uw vakantie, de periode van rust, tijd zult vrijmaken om u aan God te wijden.



Zondag 16 juni wordt u uitgenodigd om de dienst waarin de vaders (mannen) in het zonnetje worden gezet bij te wonen.

Weekoverzicht

Op de laatste zondag van de maand begint de dienst **om 11:00 uur.**

Dag	Tijd	Activiteit	Verantwoor- ding
zondag	10:00	Preekdienst	ds. C. Welschen
1 ^{ste} -3 ^e - 4 ^e zondag	13:00	Pasensi oefent	zr. M. Clark
1 ^e zondag v.d. maand	30 minuten na de dienst	Broedergroep	br. B. Boeijnk
maandag	11:00-14:00	Kerkkantoor	zr. E. Bronne ds. C. Welschen
dinsdag:	19:00	Bijbelstudie	zr. G. Bendt m.u.v.3 ^{de} dinsdag
3 ^{de} dinsdag	19:00-21:00	Zusterkring	Prosisa
donderdag	14.00-16.00 18:00	60+ club Bijbelstudie	br. H. Belfor en zr. E. Kappel ds. C. Welschen
zaterdag	10.00-12.00	Schoonmaak kerk	Oudstenraad

Iedere zondag tiernegroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond. Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met elkaar.

Diensten:

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:

Elke 2^e zondag van de maand dienst om 14.00 uur
Ds. Stam:06- 55921111

- Laak:

2^e en 4^e zaterdag dienst in Huize Stanfasti
Br. Belfor: 06-26962780

- Zoetermeer:

1^e en 3^e zondag dienst aan de Julianalaan 3
Ds. C. Welschen : 015- 8875820

- Leiden:

Elke 1^e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in
Merenwijk, Rosmolen 28
Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668



Zoek de oplossing, maar zet eerst de antwoorden in de juiste vakjes.

1: Waar ging Jezus naartoe ?

2

2: Wie kwam er in de plaats van Judas ?

4

3: Waar leek het geluid op van de Heilige Geest ?

4: Wat konden de leerlingen doen door de Heilige Geest ?

7

5: Wie legt uit wat er gebeurde toen de Heilige Geest kwam ?

6: Hoe worden de vrienden van Jezus nog steeds genoemd ?

8

7: Welke profeet had over dit al eens verteld ?

5

8: Wat wil Jezus voor jou zijn ?

6



1

3

Jezus sprak over de Heilige Geest die zou komen.
Hoe noemde Jezus de Heilige Geest ?

The SUMMER begins with music

ZOMER CONCERT

Volop hapjes en
drankjes
verkrijgbaar! Loterij
met mooie prijzen
...1e prijs €500,-

Tanja & Ruben

Nancy Zeefuik Bryan B

Louis Windzak

AFIMO Pasensi

Angel Voices

Moon

Muriël Blijd

Edje Rust

Wanneer?

ZONDAG 23 JUNI

14:00 – 18:00...

MC.
**DINO
BURNET**

Waar?

EBG HAAGLANDEN

Chasséstraat 1

2518 RV Den Haag

Info: 0616317458

Prijs?

€ 12,50 volwassenen

€ 7,50 t/m 12 jaar



Mededelingen uit andere Gemeenten

Uitnodiging 1 juli viering

De Haagse gemeenschap van kerken staat sinds 1 juli 2017 jaarlijks stil bij de afschaffing van de Slavernij. Vorig jaar heeft zij een petitie aan de wethouder van Financiën, Integratie en Stadsdelen de heer Rachid Guernaoui aangeboden waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van het slavernijverleden bij afstammelingen van tot slaafgemaakte afrikanen en de moderne vormen van slavernij. Ook dit jaar herdenkt de Haagse gemeenschap van Kerken de slavenbevrijding met een gebedsdienst op 1 juli vanaf 18.00 in de Emmaus kerk aan de Leyweg) De inloop is vanaf 17.30. Zie voor meer informatie het programma verder op in het maandnieuws. Aan deze viering werken namens onze gemeente, zr. Welschen en br. Winter mee. U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. Wilt u deelnemen aan de dialoogtafel? Geeft u dit dan door aan br. V. Winter.

Haagse Gemeenschap van Kerken



Uitnodiging ***Keti Koti Gebedsviering***

Maandag 1 juli 2019



**De herinnering aan de letsels,
die door de koloniale geschiedenis zijn ontstaan,
kan in het heden wonden helen
en harten samen smeden.**

**Welkom aan de *Keti Koti tafel* voor een goed gesprek
over wat ons met elkaar verbindt
en uitdaagt tot een gezamenlijke toekomst.**

**De vruchten van het gezamenlijk gesprek
dragen wij in gebed, zang en dans op aan God,
geïnspireerd door Zijn Wijsheid.**

**Doe mee aan de hiervoor ingerichte Dialoogtafels
onder het genot van hapjes en drankjes
in de Emmauskerk aan de Leyweg 930**

Programma:

17.30 inloop

18.00 inleiding

18.30 dialoogtafel

20.00 gebedsviering

20.30 muziek



***“Not everything that is faced can be changed,
but nothing can be changed until it is faced.”***

James Baldwin

**“[...] niets kan worden veranderd
als het niet onder ogen wordt gezien.”**

Offerandes april – mei 2019

Den Haag

07-04-2019	€ 75,80 € 110,15 € 202,52	Eigen gemeente Zondagschool Aflossing Hypotheek
14-04-2019	€ 93,80 € 91,45 € 79,06	Eigen gemeente Pax Aflossing Hypotheek
18-04-2019	€ 84,25	Avondmaal
19-04-2019	€ 69,50	Goede vrijdag
21-04-2019	€ 146,75 € 185,10 € 175,95	Eigen gemeente Slaap lekker boys Tanzania Aflossing Hypotheek
28-04-2019	€ 58,80 € 95,17 € 58,10	Eigengemeente Zondagschool Zanzibar Tanzania Aflossing Hypotheek
05-05-2019	€ 61,95 € 69,86 € 46,30	Eigen gemeente Onderhoud kerkgebouw Aflossing Hypotheek
12-05-2019	€ 149,52 € 152,05 € 144,30	Eigengemeente Hospice Nisky Aflossing Hypotheek
19-05-2019	€ 71,24 € 94,20 € 77,42	Eigengemeente Zending provincie Tsjechië Aflossing Hypotheek

Zoetermeer

07-04-2019	€ 48,30	Eigen gemeente
	€ 40,60	Huur Kerkgebouw
	€ 5,00	Heilig avondmaal
19-04-2019	€ 52,65	Eigen gemeente
22-04-2019	€ 74,45	Eigen gemeente
	€ 70,45	Slaap lekker boys Tanzania

Laak

	Bedrag	Bestemming
18-04-2019	€40,75	Heilig avondmaal
27-04-2019	€48,80	Kerkelijk werk

Leiden

	Bedrag	Bestemming
06-04-2019	€56,50	Kerkelijk werk
	€19,00	Kerkelijk werk
04-05-2019	€39,00	Kerkelijk werk

Opbrengsten Broodjes & Bijzondere ontvangsten UKK

07-04-2019	€ 42,50	broodjes	21-04-2019	€ 50,00	Gift zr. H.Starke
14-04-2019	€ 37,00	broodjes	25-04-2019	€ 75,00	Gift br.H Esajas verjaardag
28-04-2019	€ 51,15	Broodjes	28-04-2019	€ 20,00	Gift zr.Vakkers
05-05-2019	€ 25,00	Broodjes	28-04-219	€ 15,00	Gift zr. Madirsan
25-05-2019	€ 800,00	Bazaar		€ 100,00	Gift Fam. Toemin
				t.b.v. Club van 100	
				€ 150,00	Gift Prosisa
				€ 62,50	Gift zr. C Riedewald
				€ 42,50	Gift zr. C Riedewald
				€ 15,00	Gift br. E Woerdings

Advertentietarieven

Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan gelden de volgende tarieven:

Hele pagina A5 € 150.- per jaar
 Halve pagina A5 € 75.- per jaar
 1/3 pagina A5 € 65.- per jaar



Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar

Dienstenrooster

	<p><i>Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Chasséstraat 1 Den Haag Kerk: 070 – 2150565</i></p>
	<p><i>juni & juli 2019</i></p>

In de kerk uw koninkrijk kome

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
09-06-2019	10:00	Pinksteren	ds. Chr. Welschen
16-06-2019	10:00	Vaderdagdienst	Prosisa
23-06-2019	10:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen
30-06-2019	11:00	Preekdienst/Keti Koti	ds. Chr. Welschen
07-07-2019	10:00	Preekdienst	br. Waldo Idoe*
14-07-2019	10:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen
21-07-2019	10:00	Preekdienst	br. D Toemin
28-07-2019	11:00	Zangdienst	OR
04-08-2019	10:00	Preekdienst + liefdemaal	ds. Chr. Welschen
11-08-2019	10:00	Preekdienst+ Avondmaal	Ds. Chr. Welschen

In de ADVENTSKERK Julianalaan 3, wijk 12, ZOETERMEER

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
16-06-2019	14:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen
07-07-2019	14:00	Emancipatie viering	Ds. Chr. Welschen

In HUIZE STANFASTI 1^{ste} Laakdwarsweg 7, DEN HAAG

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
22-06-2019	19:30	Preekdienst	zr. E Bronne/zr. A. Gersie
juli & augustus		Geen dienst	VAKANTIE
14-09-2019	19:30	Zangdienst	ds. Chr. Welschen

In DIENSTENCENTRUM Merenwijk Rosmolen 28, Merenwijk, LEIDEN

Datum	Tijd	Dienst	Voorganger
01-06-2019	15:00	Preekdienst	zr. E. Bronne
06-07-2019	15:00	Preekdienst	ds. Chr. Welschen



PENGEL *Uitvaartverzorging*

Dag en nacht bereikbaar

Nicolaas Beetslaan 328
2273 RL Voorburg

Tel.: 070 - 386 94 60
Fax: 070 - 386 71 61

Verhuisd?



**Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag**

**TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas**

Maandnieuws:

Contactblad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
Verschijnt sinds 1973

Redactie : I. Becker– H. Mingoen - V. Winter - M. Weidum

Redactieadres : Chasséstraat 1 2518RV Den Haag

Kopij sturen naar: redactieebhaaglanden@hotmail.nl

Retouradres Maandnieuws: Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag

**Kopij en advertenties voor de volgende uitgave graag
vóór de 5e van de maand inleveren.**