

*Evangelische Broedergemeente
Haaglanden e.o.*



*Maandnieuws
oktober — november 2020*

Adressen:

Kerkgebouw

Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag
070-2.15.05.65

Postbus :18565

2502 EN Den Haag

Homepage

www.ebg-haaglanden.nl

Predikant:

ds. C. Welschen

Rozendaal 6

2801XS Gouda

Tel. 06-17400604/

015-8875820

christine@welschen.net

Spreekuur :

ma. 11:00 - 14:00 uur (kerkkantoor)

ma. t/m za. 7:30 — 8:30

Synodeafgevaardigde:

br. H. Callender

070 - 388.28.83

06-13385138

Penningmeester

br. J. van Hal

06-37734448

Steungroep Zoetermeer

zr. S. v. Aalst

06-19572043

Steungroep Leiden

zr. L. Pronk

071-5219668

06-30337491

Steungroep Laak

br. H. Belfor

06-26962780

Oudstenraad :

oudstenraad@ebg-haaglanden.nl

br. V. Winter

voorzitter

06-29627980

zr. M. Jamin

vicevoorzitter

06-21851990

zr. K. Madirsan

secretaris

06-45710644

zr. I. Rustveld

2e secretaris

06-13688923

zr. M. Weidum

lid

06-16317458

ING EBG Haaglanden

IBAN nummer:

NL 86INGB0000361737

Evangelische Broedergemeente Den Haag

Inhoudsopgave

Woord voor de maanden oktober/november	02
Overdenking	03
Mededelingen uit de Gemeente	04
Mededelingen van de OR	12
Weekoverzicht	16
Mededelingen van de Zondagschool	17
Ingezonden	19
Offerandes	21
Dienstenrooster	23
Puzzel	24

Woord voor de maand oktober

Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei

Jer. 29:7

Woord voor de maand november

God spreekt: Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug

Jer. 31:9

*Geloof ziet het onzichtbare,
gelooft het ongelooflijke
en ontvangt het onmogelijke.*

" Citaat Corrie ten Boom

Overdenking

Ik bid tot de HEER voor de stad, waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
Jer. 29.7

Wij zijn vandaag niet weggevoerd naar een ander land, met een andere taal en een andere superieure godsdienst.

Wij hebben gekozen om in Nederland te wonen, te wennen aan de Nederlandse culturele waarden.

Betekent dit feit, dat de spreuk van Jeremia geen boodschap voor ons heeft?

Het is goed, om stil te staan bij die momenten, waarvoor wij niet hebben gekozen:

- wij hebben gekozen voor Nederland, maar wij konden ons niet voorstellen, wat het individualisme voor gevolgen op ons zou hebben.
- Wij hebben gekozen voor Nederland, maar wij kenden de impact van de machtsverhoudingen op ons zelf niet.
- Wij hebben gekozen voor Nederland, maar wisten niet welke uitdaging dit voor ons betekent. Wat in het land van herkomst misschien verboden was, wordt hier als normaal gezien b.v. homoseksualiteit.

Geen van ons heeft gekozen, om in een Corona tijdperk te leven,
Geen van ons heeft gekozen voor financiële moeilijkheden van een overheid.

Daarmee wil ik zeggen, dat haast iedereen momenten kent, waarbij je denkt: 'dit is niet mijn land'. Mijn hart hoort in Suriname of in Duitsland. Merkt u, hoe bij zo'n gedachte afstand zichtbaar wordt? Ik persoonlijk merk dit, als ik de Corona aanpak vergelijk. Maar, zet ik me dan in voor de mensen, waarmee ik leef in dit land, als ik heimelijk verlang naar de Duitse aanpak?

Jeremia vermaant zijn landgenoten, om deze afstand te overbruggen. Sterker nog: Zet je in voor het beste van de stad. Zet al het goede wat in je is in, voor de omgeving, waarin ik je heb laten leven. De spreuk voor deze maand vraagt me: zet ik me in - met alles wat ik heb - voor het beste van Nederland, en in mijn geval voor Den Haag en Gouda? En zou ik misschien nog een beetje meer kunnen doen?

Deze vraag geldt niet alleen mij. Het geldt voor alle gemeenteleden en voor ons als gemeente en als denominatie (EBG als een kerk naast andere kerken).

Een mooi voorbeeld was er deze maand. Br. Waldo en ik namen deel aan een uitwisseling rond de vaag: wat kan Pax doen, om de kerken te helpen met het bestrijden van structurele racisme? Wij als EBG leven al lang met dit probleem. Een punt om ons voor in te zetten. Als u nog meer punten hebt, horen wij dit graag in de OR om dan met u hier aan de gang te gaan, opdat wij af en toe een licht kunnen doen ontsteken voor het beste van de stad waarin wij wonen.

Groetjes

zr. Christine Welschen

Beste zusters en broeders,

De uitgave van dit maandnieuws is sterk vertraagd, omdat ik nog steeds niet kan werken i.v.m. met mijn ongeluk. De OR heeft in deze periode veel gedaan achter de schermen. Ik ben heel dankbaar daarvoor, ook voor de collega's die zijn ingevallen, en dat mijn wond goed geneest. Ik hoop gauw weer actiever te kunnen zijn. Gesterkt hebben mij in de fase van ziekte ook de vele appjes, belletjes en kaarten. Aan u ook mijn hartelijke dank.

Mededelingen uit de Gemeente

Bereikbaarheid ds. Chr. Welschen

Adres dominee : Rozendaal 6

Postcode: 2801 XS Gouda

Telefoon: 015- 8875820 of : 06-17400604

Email.: christine@welschen.net

Maandag: 11.00 uur tot 14.00 uur op het kerkkantoor
en verder dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Bereikbaarheid kerkkantoor:

U kunt ons elke maandag voor raad en daad bereiken
van 11.00 - 14.00 uur op 070 – 2150565.

In een regiogemeente, zoals wij in Haaglanden ons EBG kerk- zijn
belevén, heb je als lid een gezamenlijk aanspreekpunt nodig om o.a.:

Je adreswijziging door te geven,
Een verjaardagzegen aan te vragen,
Verhuur van de kerkruimte enz.
Op het kerkkantoor zijn op de maandag aanwezig:
de dominee en zr. Etina Bronne.

Terugblik zendingsfeest 2020

Beste broeders en zusters,
Eerder hadden wij u al laten weten dat dit jaar onze gemeente aan de beurt was om de zendingsdienst te verzorgen. De dienst is op zondag 6 september opgenomen door Daniël Claas van het ZZg. Helaas heeft zuster Christine niet mee kunnen werken aan de opname, maar was de dienst ruim van te voren met de OR voorbereid. Wij zijn dus in staat geweest om de afwezigheid van zuster Christine op te vangen en met een aantal leden van Pasensi de zendingsdienst tot stand te brengen. Het was een compleet nieuwe ervaring om voor de camera een dienst op te nemen maar we bleken goede 'acteurs', want we hadden aan één opname genoeg. Het bleef bij Take 1.



De week daarop, zaterdag 12 september was de take away. Om geld op te halen voor het actiedoel: *het financieel helpen van Broedergemeenten wereldwijd die sterk getroffen zijn door het coronavirus*, besloten wij maaltijden te verkopen. Na een voorbereiding via Teams op woensdag 9 september waarbij

de taken werden verdeeld, begon het echte werk al op de volgende dag. Boodschappen halen kwam voor rekening van broeder Vivian; zuster Karin het bestellen van kip en het koken van de groene bananen; zuster Laura het zuurgoed en zuster Inesta het klaarmaken van de pom. De pastei werd opgehaald bij zuster Dulcine en de bakkelijaw bij zuster Hermien. Zaterdagochtend om 07.30 uur werd gestart met het koken van de cassave en zoete aardappelen in de keuken op de eerste etage in de kerk. Later in de ochtend werd de vis voor de moksie alesi door broeder Vivian en zuster Marcia vers van de markt gehaald en kwam zuster Inesta de pom brengen. Het zendingsfeest team bestaande uit de zusters Karin, Mildred, Naomi, Henna en Corrie Lino druppelden binnen.



Zuster Corrie Lino was verantwoordelijk voor het koken van de rijst. De rijpe bananen en de bakabana voor de moksie alesi werden gekookt en respectievelijk gebakken door zuster Henna. De zusters Mildred, Karin en Henna hadden de groenten voor hun rekening genomen. Broeder Jaap had de moksie alesie opgehaald bij zuster Martha Esajas en zoals u op de foto kunt zien was het vervolgens tijd om de porties klaar te maken. De maaltijden werden liefdevol klaar gemaakt en zagen er zeer verzorgd uit.



Tussen 15.00 en 18.00 was het een gaan en komen van broeders en zusters, familieleden, kennissen en sympathisanten van onze kerk. Een aantal porties is thuis bezorgd door onze eigen Uber-broeders Jaap, Hedwig en Vivian. Ook de verkoop van de mondkapjes verliep goed. Het was een leuke dag en in totaal hebben wij voor het actiedoel van het ZZg een netto opbrengst van € 1000,00 gerealiseerd. Onze dank gaat uit naar een ieder die aan deze actie heeft meegewerkt. Ook als uw naam niet is genoemd. Dank ook aan allen die maaltijden en mondkapjes hebben besteld

en samen verantwoordelijk zijn voor de opbrengst. Ook dank aan allen die middels giften deze actie hebben ondersteund. Wij hebben met uw giften de boodschappen kunnen doen en alles kunnen bekostigen. Het thema van het zendingsfeest was *verbinding*, met *samen maar niet alleen zijn*. In verbondenheid met elkaar vanuit uw huis en hier in de kerk kijken wij als gemeente terug op een mooi zendingsfeest 2020 waarbij wij ook dit jaar hebben laten zien dat de zendingsboodschap een kernwaarde van onze gemeente is. De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat het op een alternatieve wijze is gevierd maar Gods boodschap kent geen eind en zwijgt niet. Wij volharden in het uitdragen van Gods liefde.

br. Vivian

In Memoriam

Op dinsdag 18 augustus 2020 is in de leeftijd van 87 jaar onze lieve zuster Anita Florence Hasselbaink overleden. Zuster Hasselbaink heeft op 29 maart 1953 haar geloofsbelijdenis afgelegd te Combe Kerk. Zuster Anita was sinds de jaren 80 een trouw lid van onze gemeente. Zij is ook jarenlang lid geweest van de zestig plus club. Zuster Anita, was een rustige, zeer bescheiden zuster die een kritische kijk op de diensten had. Na afloop ging ze hier dan ook graag over in gesprek. Zuster Anita beschikte ook over een gezonde dosis humor. Wij verliezen in zuster Anita een gezellige, trouwe en vriendelijke zuster.

Zij rust in vrede, Lieve zuster Anita



In Memoriam

Op maandag 14 september 2020 is de Hemel een Engel rijker geworden. Op 73 jarige leeftijd heeft onze lieve zuster Esseline Vakkers het tijdige met het eeuwige verwisseld. Zij is in Suriname begraven, haar geboorteland waar ze zo naar verlangde, maar wegens ziekte er niet naar toe kon. zr. Esseline is jaren een trouw lid geweest van onze gemeente. Wegens haar ziekte kon ze de diensten niet bezoeken. Dit betekende niet dat ze minder betrokken was.

Haar betrokkenheid bleef. Door zusters die haar opzochten kon ze toch op de hoogte blijven wat er in de gemeente speelde. Gods genade was een rode draad door haar leven. Jezus was haar Tooster en Krachtbron.

Rust zacht Lieve zuster Esseline.



In Memoriam

Beste broeders en zusters,
Het jaar 2020 laat diepe sporen na in onze persoonlijke levens. Het coronavirus blijft ons sociaal maatschappelijk leven in haar greep houden en wij moeten alle zeilen bijzetten om ons kerkelijk leven niet totaal stil te leggen. Wij houden de richtlijnen van overheidswege nauwlettend in de gaten, maar hebben als kerk ook een verantwoordelijkheid naar

onze leden die soms conflicteert met het handelen van uit de overheid. Op die momenten vragen wij God om wijsheid en inzicht om ook onder die omstandigheden kerk te kunnen blijven zijn en de zorg voor onze naaste te kunnen bieden.

Ook nu weer schrijf ik u terwijl wij als gemeente geconfronteerd worden met het verlies van dierbaren.

Het heengaan van familieleden, broeders en zusters, vrienden en kennissen, noopt ons liefdevol terug te kijken op de herinneringen die blijvend zijn, hoewel de pijn en het verdriet die wij ervaren, onbeschrijfelijk zijn.

Na twee jaar geleden de diagnose kanker te hebben gekregen, begon voor mijn schoonzus de weg van chemotherapieën. Strijdvaardig, levenslustig en met God als haar Leidsman heeft zij alle medisch aange-reikte mogelijkheden aanvaard. Spiritueel was haar leven in handen van God onze Vader en Schepper en met een onvoorwaardelijke liefde voor haar gezin onderging zij therapie na therapie. Tot de woorden van de specialisten op 31 augustus jl. een einde maakte aan de medische mogelijkheden op herstel: "Wij kunnen niets meer voor u betekenen. U bent uitbehandeld".

Zij had een zware kuur ondergaan waarbij 24 uur per dag het "gif" dat de tumoren moest bestrijden het lichaam in werd gebracht via een infuus. De lever en de longen. Daar zat de ellende. Dapper onderging zij alle ongemakken van de behandeling totdat het lichaam, dat al zo broos was geworden, overvraagd werd. De wil om door te gaan moest het afleggen tegen de wil van het lichaam dat niet meer bestand was tegen het gif dat werd toegediend.

Sterker werd de roep om Gods ingrijpen en via de gebedsgroep op de app gingen wij dagelijks om 20.00 uur in gebed tot onze Heer. Hij, die alle dingen nieuw maakt, smeekten wij om ook dit lichaam nieuw te maken. Hij, die geneest, vroegen wij om de ziekte uit dit lichaam te halen. Hij, die zijn kinderen niet in de steek laat, vroegen wij om zijn nabijheid in alles wat er komen gaat.

De laatste twee weken werd steeds duidelijker dat het moeilijk werd om deze strijd te winnen, maar opgeven was geen optie. Vastberaden, volhardend, vasthoudend aan alles wat bij God mogelijk is en bij de mens onmogelijk, werd het leven omarmd. Omringd met zorg door een liefdevol gezin. Een toegewijd echtgenoot die letterlijk invulling geeft aan de huwelijkse belofte en drie lieve dochters die niet van de zijde van hun moeder wijken. Hoe dit ook zou aflopen, dit gezin zou er nog sterker en hechter van worden. Vertwijfeling, boosheid, teleurstelling, angst en vrees laten zich op momenten zien, maar bovenal is er vertrouwen in God dat leidend is en Zijn wil, dat gevolgd wordt.

Maar ook de vele onbeantwoorde vragen over het waarom en waarvoor en hoezo en hoe dan? De gevoelens van onbegrip, onvrede en onrecht laten zich geregeld horen bij de kinderen. De aanwezigheid van de Vader wordt gemist en het antwoord op de gebeden blijft uit. Waar bent u Heer, nu u zo dringend nodig bent? Waar bent u nu onze vrouw en moeder haar hoop op u gevestigd heeft, maar haar levenskansen met de dag slinken?

Vragen die legitiem zijn, waarvan het antwoord ondergeschikt is aan de wetenschap dat het dezelfde God is die het gezin draagt in deze moeilijke dagen; Hij die de band tussen hun versterkt en die de ziekte van hun moeder gebruikt om ze te verrijken; Hij die door het lijden van hun moeder hen de kracht van het geloof, hoop en de liefde Gods laten ervaren.

Op donderdag 1 oktober heeft de Heer onze gebeden voor redding en verlossing beantwoordt en heeft Hij Sherida Winter – Groenhart na een dappere strijd, maar ook na een liefdevol, vrijgevig, gelukkig, zorgzaam en toegewijd leven met haar man, (schoon) kinderen, kleinkinderen bij zich geroepen.

De herinneringen aan haar zullen zoet zijn en de tranen talrijk. Een bijzonder mooi mens is heen gegaan. In onze harten zal zij altijd voortleven. Het huis des Vaders kent vele kamers. God, geeft U haar één van uw mooie kamers. ***Rust zacht Lieve Sherida Broederlijke groeten,***

Vivian

Het proces naar een zelfgemaakt mondkapje (van A-Z) in Coronatijd

Hieronder een selectie van betekenissen van het woord 'corona' die ik heb gehaald uit verschillende bronnen.

Uit de Van Dale:

Corona: 1. Buitenste atmosfeer van de zon, als een lichtkrans waarneembaar bij zonsverduistering 2. Wit licht dat zichtbaar kan worden bij naast elkaar gespannen draden met wisselstroomspanning 3. Kroon van een tand of kies 4. Cilindervormige en aan de brandzijde recht afgesneden sigaar 5. Teken dat in sommige talen boven bepaalde klinkers wordt geplaatst (symb.) Grieks korōnē (krans).

Uit www.mijnwoordenboek.nl:

Corona: 1. Atmosfeer van de zon 2. Atmosferische elektriciteit 3. Buitenste atmosfeer om de zon 4. Buitenste atmosfeer van de zon 5.

Dodelijke virusziekte 6. Drank 7. Heiligenschijn 8. Hemellichaam 9. Jacket 10. Krans 11. Kring 12. Kroon 13. Kroon (Lat.) 14. Kroon van tand 15. Lichtkrans 16. Lichtkrans om de maan bij zonsverduistering.



Ik begon met het maken van mondkapjes omdat het mij beter leek voor het milieu. Ik zag namelijk wegwerp mondkapjes op straat, in struiken en aan laaghangende takken van bomen. Op den duur is het ook voordeliger. Het kan gewassen worden en omdat wij wekelijks toch de was doen, kost het geen extra moeite. Ik had van een naaister in de Fahrenheitstraat een mondkapje cadeau gekregen tijdens de lockdown in maart jl. Deze gebruikte ik als voorbeeld. In het begin was ik nog niet zo handig. Hoe zit het in elkaar en hoe zet ik de stukken zo vast dat het klopt, maar ik kwam er snel

achter.

In het begin naaide ik ze voor mezelf. Ik gaf ook een aantal weg, als relatiegeschenk en als presentje bij een activiteit.

Het maken van de mondkapjes ging steeds sneller en ze waren kwalitatief beter dan wat de grote drogist verkocht. Om te kijken hoe die in elkaar zat, kocht ik een setje.

Eind mei, begin juni leek het wel alsof iedereen zelf mondkapjes naaide. Zo druk was het in de stoffenzaak bij mij in de buurt.

Wanneer ik langsliep stond er al een lange rij. Ook al vóórdat de zaak open ging. Ik had eens meegemaakt dat een dame erg boos was omdat zij 45 minuten in de rij stond voordat zij de winkel in mocht. Maximaal 3 klanten mogen in de winkel zijn voor maximaal 10 minuten, maar sommige klanten namen veel meer tijd. Ik ben er vaak geweest. Soms heb ik geluk dat ik na 15 minuten al aan de beurt was, een ander keer viel het tegen, dan duurde het wat langer.

De winkelier begon mij te herkennen. Een van de keren toen ik popelinekatoen ging kopen vroeg hij "anders nog iets" en ik zei "ja ik heb nog meer wensen", waarop hij zei "ik weet niet of ik ze allemaal kan vervullen". Ik glimlachte en zei "vast wel". Ik had nog wat gezien en had nog accessoires nodig. De winkelier riep, "deze mevrouw gaat helemaal los met mondkapjes maken".

Het werd een soort verslaving. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Ik vond het leuk om te doen.

Ik deed dat toen we niet naar buiten mochten, tenzij voor het noodzakelijke en combineerde het met het doen van boodschappen. In een andere furniturezaak vroeg de winkelier, "bent u nog niet klaar". Ik zei, "ik ga door, want het is voor onze kerk en ik ben verslaafd aan mondkapjes naaien".

De mondkapjes doneer ik aan de kerk t.b.v. de collecte voor onze gemeente.



De mondkapjes zijn niet van linnen. Ze zijn van 100% perkal katoen, 100% popelinekatoen, batikstoffen, uit gewone katoenen zakdoeken. Alle gebruikte materialen zijn nieuw.

Alles is ook wasbaar op 60C. Een mondkapje mag maximaal 8 uren gebruikt worden of korter als het vies geworden is. Daarna moet het vervangen of worden weggegooid (als het wegwerp is).

Er zijn veel voor en tegenstanders van het dragen van niet medische mondkapjes. Dit hoor je op tv of lees je in de krant of op internet. Ik denk zelf dat het goed is om

een mondkapje te dragen ter bescherming van jezelf. In het openbaar vervoer is het verplicht en het lijkt erop dat wij het nog lang zullen

moeten gebruiken.

Ik ben de tel kwijt, maar op het moment van schrijven heb ik zeker al 175-200 mondkapjes gemaakt.

En ik ga nog door. Nu maak ik ze met wasbaar filter (dus 3 lagen) en in verschillende bonte kleuren.

Dat is mijn verhaal.

Ik hoop met God's genade dat iedereen gezond blijft. Pas goed op elkaar.

zr. Dulcine



Mededelingen van de Oudstenraad

Beste broeders en zusters,

Voorzichtig zijn wij sinds 4 oktober jl. weer gestart met het houden van fysieke diensten. Wij zien echter dat de cijfers van het aantal besmette personen toenemen en zoals verwacht heeft de overheid op 13 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd. Van een ieder wordt gevraagd om de richtlijnen en adviezen op te volgen zodat wij samen een halt kunnen toeroepen aan de verspreiding van dit virus. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar een vaccin dat met name ouderen en andere kwetsbaren moet beschermen. De gevolgen van dit virus in onze persoonlijke levenssfeer is ons nagenoeg bekend en ook het feit dat steeds meer vrienden en familieleden besmet raken, baart ons grote zorgen. Desalniettemin is het belangrijk dat wij als kerkgenootschap onze Heer aanbidden en lofprijzen en daartoe samenkomen. Wij zijn geroepen om samen de boodschap van hoop juist in deze tijd te verkondigen. Wij nemen de maatregelen in acht en komen als gemeente bij elkaar om juist nu voor de eenzamen en behoeftigen, de zieken en de werkenden in de zorg en allen die dierbaren aan dit virus hebben verloren, te bidden. We merken dat veel mensen huiverig zijn om de diensten te bezoeken en dat de behoefte om naar de kerk te komen door de audiodiensten en de nieuwe regels vermindert. Echter, broeders en zusters de band die wij als gemeente hebben mag door deze crisis niet verloren gaan en wij roepen u dan ook op om u niet te laten leiden door de huiver voor de kerk maar door de honger naar het woord van God. Wij moeten daarom ook gaan nadenken hoe wij de kindernevendienst weer vorm kunnen geven, want ook zij moeten weer welkom zijn in de kerk.

Voor onze gemeente heeft de coronacrisis behalve voor de erediensten, ook voor alle groepen ingrijpende gevolgen gehad. De samenkomsten hebben sinds maart niet meer plaats gevonden. Dit brengt voor de coördinatoren een extra verantwoordelijkheid met zich mee om de verbondenheid met de groepsleden in stand te houden en oog te blijven hebben voor het omzien naar elkaar. Daarbij is het verzoek om signalen die actie van de predikant of bestuur vereisen met ons te delen. Helaas zijn wij genoodzaakt door de crisis de diensten in Laak, Leiden en Zoetermeer niet fysiek door te laten gaan.

De jaarlijkse bijeenkomsten van het bestuur met de werkgroepen en steungroepen hebben ook niet kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de gemeente vergaderingen en het voorgenomen overleg met de

vrijwilligers. Op 15 november 2020 zullen wij een gemeentevergadering houden. Wij doen daarnaast, een dringend beroep op u om uw vragen, suggesties en of kritische opmerkingen aan het bestuur via de mail of telefonisch kenbaar te maken. Wij blijven graag met u in gesprek. Wij hebben als bestuur zoveel mogelijk online via Teams alle bestuurlijke werkzaamheden voortgezet en u via de mail of het maandnieuws geïnformeerd.

Momenteel zijn wij in overleg met een Ghanese gemeenschap, die aan ons het verzoek heeft gedaan om zondags de kerkzaal te mogen huren voor het houden van de erediensten. Omtrent de afloop van de gesprekken zullen wij u op de hoogte houden.

In september hebben wij ook een eerste gesprek gehad met een aannemer omtrent het onderhoud dat wij aan de kerk moeten verrichten. Er zal een offerte waarin het noodzakelijk onderhoud, een tijdsplanning en de kosten aan het bestuur worden voorgelegd. Ook hierover zullen wij u blijven informeren en met u in gesprek gaan over het vervolg. Wij betrekken u graag hierbij. Tot slot tot ziens op de Gemeentevergadering

br. Vivian, namens de Oudstenraad

Beste broeders en zusters,

De hele wereld wordt in z'n greep gehouden door het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Op dit moment is het virus bezig met een comeback en ja, ook in Den Haag. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en ook in eigen kring worden wij steeds vaker geconfronteerd met personen waarbij het virus wordt vastgesteld. Op verzoek van de burgemeester van Den Haag waarmee ik (namens de EBG Haaglanden) een kennismaking had wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

Door het virus komt de boodschap van Gods liefde indringender in ons leven en is onze taak ondanks dat we verspreiding van het virus willen voorkomen toch om naar onze naasten om te zien. Wij moeten daarbij geen onnodige risico's nemen en de eigen gezondheid en dat van andere riskeren maar de maatregelen opvolgen. In alles wat wij doen dienen wij te vertrouwen op Gods wijsheid en inzicht maar ook op het gezond verstand. Uiteindelijk is het God die over onze levens regeert en tot wie wij ons moeten richten. Wij blijven daarom in verbinding met elkaar en tot God, de schepper van hemel en aarde.

HET DRINGENDE VERZOEK AAN U BROEDERS EN ZUSTERS IS OM DE MAATREGELEN GOED OP TE VOLGEN OM BESMETTING TE VOORKOMEN EN DE EIGEN GEZONDHEID NIET IN GEVAAR TE BRENGEN

Als wij als OR iets voor u kunnen betekenen in deze bijzondere tijd van oplettendheid en zorgzaamheid vernemen wij dit graag van u.

br. Vivian

Oproep Beamer team

Beste broeders en zusters,
Vorig jaar hebben wij een subsidie toegewezen gekregen van de Zinzendorfstichting voor de aanschaf van een beamer. Ik heb u hiervan in januari in kennis gesteld. In het kader van de duurzaamheid willen wij als gemeente geen gebruik meer maken van de papieren liturgie maar via een beamer de liturgie aanbieden. Wij zijn voornemens in het najaar de beamer te plaatsen.



Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die de beamer tijdens de dienst willen bedienen. Hebt u kennis van of affiniteit met de computer en wilt u op vrijwillige basis de werkzaamheden binnen de gemeente ondersteunen dan vragen wij u zich aan te melden bij de leden van de Oudstenraad.

Verzoek om bij uw kinderen of kleinkinderen (minimaal 16 jaar) te informeren als zij belangstelling hebben voor deelname aan dit team.

Broederlijke groeten,
De Oudstenraad

Uitnodiging gemeentevergadering

15 november 2020



De oudstenraad nodigt alle broeders en zusters die gerechtigd zijn deel te nemen uit voor de gemeentevergadering op 15 november 2020.

De gemeentevergadering is de bijeenkomst van de voor de synode kiesgerechtigde leden van een gemeente (§ 1465). Op grond van § 1408 zijn de voor de synodekiesgerechtigde leden alle leden van de Broeder-Uniteit, die in het ledenregister staan ingeschreven en alle rechten en plichten van een lid aanvaard hebben.

De gemeentevergadering is de plaats waar alle vragen van de gemeente in eigen kring en open besproken en voor de Heer gebracht dienen te worden. De oudstenraad en de predikant dienen in deze vergadering verslag uit te brengen over hun werk en de gemeente in hun verantwoordelijkheid te laten meedragen. U wordt in de gemeenteraad indien van toepassing over de belangrijke besluiten van de Oudstenraad op de hoogte gesteld, u kunt standpunten en voorstellen aan de Oudstenraad voorleggen en krijgt indien mogelijk en van toepassing de jaarrekening toegelicht.

Wij zien u graag op 15 november om 11.00 aansluitend aan de dienst. Om de vergadering bij te wonen dient u zich uiterlijk **maandag 9 november** aan te melden bij broeder Vivian Winter. U kunt hier hiervoor bellen of appen naar telefoonnummer: 0629627980.

De Oudstenraad

Weekoverzicht

Dag	Tijd	Activiteit	Verantwoor- ding
zondag	10:00	Preekdienst	ds. C. Welschen
1 ^{ste} -3 ^e - 4 ^e zondag	13:00	Pasensi oefent	zr. M. Clark
1 ^e zondag v.d. maand	30 minuten na de dienst	Broedergroep	br. B. Boeijnk
maandag	11:00-14:00	Kerkkantoor	zr. E. Bronne ds. C. Welschen
dinsdag:	19:00	Bijbelstudie	zr. G. Bendt 2 ^e & 4 ^e dinsdag
3 ^{de} dinsdag	19:00-21:00	Zusterkring	Prosisa
donderdag	14.00-16.00	60+ club	br. H. Belfor en zr. E. Kappel
	12:00	Bijbelstudie	ds. C. Welschen
zaterdag	10.00-12.00	Schoonmaak kerk	Oudstenraad

Op de laatste zondag van de maand begint de dienst om 11:00 uur.

Iedere zondag tienergroep, kinderdienst en crèche; vooraf bidstond. Na de dienst gezellig koffie drinken en van gedachten wisselen met elkaar.

Diensten:

- Hindoestaanse Christelijke werkgroep:

Elke 2^e zondag van de maand dienst om 14.00 uur

Ds. Stam: 06- 55921111

- Laak:

2^e en 4^e zaterdag dienst in Huize Stanfasti

Br. Belfor: 06-26962780

- Zoetermeer:

1^e en 3^e zondag dienst aan de Julianalaan 3

Ds. C. Welschen : 015- 8875820

- Leiden:

Elke 1^e zaterdag van de maand om 15.00 uur dienst in

Merenwijk, Rosmolen 28

Zr. L. Pronk: 06-30337491 / 071-5219668

Mededelingen van de Zondagschool

School in corona tijd.

Corona. Een heftig virus dat bijna heel de wereld op zijn kop heeft gezet. Kinderen moesten naar school maar dat was ook veel te gevaarlijk. Ondanks alles hadden mensen toch nog uitgevogeld hoe kinderen toch nog leerstof meekregen. Maandag 15 maart kwam er een lockdown van 3 weken, iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven. Ik zat toen nog in de brugklas. In die periode had ik toevallig een toetsweek. Helaas ging die niet door als hoe hij normaal door ging. We moesten via teams op de laptop toetsen maken. Best wel ingewikkeld, en de cijfers die je voor je toetsen kreeg telden op dat moment niet mee op je rapport. Die 3 weken lockdown werden verlengd. U kunt het vast al raden, het virus had zichzelf meer verspreid over de mensheid dus nog kon ik niet naar school.

Online les.

Dat is wat ik de komende 3 maanden tot en met 1 juni kreeg. Elke maandag om 9 uur opstaan want dan belde mijn docent Nederlands. Ik kreeg uitleg over, hoe ik mijn werk moest maken, wat ik moest maken, wanneer het klaar moest zijn enz.. Bijna alle docenten hadden vaste dagen uitgekozen wanneer ze gingen bellen. Het was niet altijd makkelijk want het internet wilt niet altijd meewerken. Het voelde ook als of ik meer werk kreeg dan normaal. Ik zelf vond dat je meer huiswerk kreeg dan normaal. Maar gelukkig kreeg ik het wel af.

1 juni.

Ja het was vast besloten scholen gingen weer open. Alhoewel ik dacht dat ze volledig open gingen, ging mijn school dat niet. Ik moest 2 dagen in de week naar school, maandag en dinsdag. Je kreeg elke ochtend een mailtje welke 3 vakken je wilde volgen voor de volgende dag of week. Doordat iedereen verschillende vakken koos zat je niet met de kinderen in de klas waar je normaal mee zat. Alle brugklassen waren door elkaar gehusseld. Dat gold ook voor alle andere klassen. Eind van het jaar moesten we op school een toets maken om te kijken of je over mocht gaan naar Mavo of Havo 2 of 3. De docenten kozen voor ieder kind een vak waar ze een laag cijfer voor stonden. Bij mij was dat Frans. Ik stond elke ochtend op en bad ongeveer 10 a 15 minuten. Niet alleen zodat ik een goed cijfer kreeg maar voor alles in mijn omgeving. Ik leerde bijna elke dag 4 a 6 uurtjes voor Frans tot de dag dat ik de toets kreeg. Uiteindelijk had ik een 8.2 gehaald en werd ik 3 dagen

daarna gebeld door mijn mentor dat ik over was naar mavo2. En ook toen bad ik. Ik bedankte god omdat ik wist dat hij een rol hierin speelde ik wist dat hij het vertrouwen in me had.

2 september.

2 september moest ik weer naar school maar dan in mavo2. Toen waren de scholen wel volledig open. Je moest je natuurlijk wel houden aan de corona maatregelen. Ook waren er een paar nieuwe regels. Had je symptomen van het corona virus moest je 10 dagen thuisblijven binnen die 10 dagen moest je jezelf laten testen. Was de uitslag positief dan bleef je thuis totdat de 10 dagen afgelopen waren en je je weer goed voelden. Was de uitslag negatief dan mocht je gewoon weer naar school. Bij mij op school zijn al heel veel corona meldingen. Twee docenten waren ook besmet met het corona virus dus was er weleens uitval. Er is ook een klas waarvan de helft niet is komen opdagen omdat 3 leerlingen besmet waren. Ze wilden het virus zelf niet oplopen en dat begrijp ik zelf ook.

Nieuwe maatregel.

Sinds 13 oktober moest iedereen een mondkapje dragen. Bij ons op school hoeven we alleen een mondkapje op te doen als we door de gangen lopen in de les mag dat niet. De docenten moeten wel een mondkapje op als ze naar de kinderen toe lopen want we moeten zoveel mogelijk afstand houden van de docenten.

Corona nu.

Als ik eerlijk moet toegeven voelt het naar school gaan weer als hoe het eerst was. Ik krijg genoeg uitleg en maak mijn werk goed. Daardoor haal ik goeie cijfers. Mijn inzet is veel beter vergeleken met mijn inzet tijdens de online lessen. Ook toen het schooljaar begon bad ik en bedankte ik de Heer keer op keer voor de steun, het eten dat hij me geeft en de liefde die ik krijg van mijn familie. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en dat allemaal Dankzij onze lieve Vader die in de hemel zijt.

Eva Weidum

Het verhaal achter het lied

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
Abide with me, fast falls the eventide

Geschreven door H.F. Lyte die leefde van 1793-1847.
Vertaald door W. Barnard (1920); A. den Besten (1923) en W.J. van der Molen (1923)

Het woord 'eventide' in de oorspronkelijke Engelse versie, is een dichtelijk woord voor 'evening = avond'. De vroege vertalers hebben het dan ook als een avondlied opgevat. Als avondlied wordt het nog steeds gezongen, bijvoorbeeld aan het einde van een bijeenkomst, wanneer alle aanwezigen in het donker weer huiswaarts keren.

Toch is het niet als avondlied ontstaan. De nieuwe vertaling spreekt in de beginregel niet over 'avond', maar over het 'duister'. Het duister dat heel dichtbij komt, is het donker van de dood.

De dichter kampte in zijn korte leven met astma en vooral tuberculose, waarvoor in zijn tijd geen mogelijkheid tot genezing bestond. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in Zuid-Frankrijk en Italië. Alleen in de zomer werkte hij nog in zijn gemeente in Devon aan de Engelse Zuidkust.

Op 5 september 1847, wanneer bekend is dat er geen kans meer is op genezing, bereidt hij zich voor om af te reizen naar Zuid-Frankrijk. Van zijn huisarts mocht hij nog een afscheidsdienst houden en het Heilig Avondmaal bedienen.

's Middags na de kerkdienst is hij doodmoe en rust hij uit. 's Avonds wandelde hij langs het strand, ging daarna naar zijn studeerkamer en voltooide een twee weken eerder begonnen lied over de avond van zijn leven. Hij neemt daarin de woorden van de Emmaüsgangers in de mond, die Jezus vroegen bij hen te blijven.

Het manuscript van zijn lied vertrouwt hij toe aan zijn dochter.

De reis naar Nice in Zuid-Frankrijk was erg vermoeiend en bij zijn aankomst weet dominee Lyte dat zijn levenseind nabij is. Twee maanden later sterft hij, nog maar 54 jaar oud. Zijn laatste gefluisterde woorden zijn: 'Vrede, vreugde'.

Er zijn overleveringen die aangeven dat ds. Lyte het lied al in 1820 heeft geschreven toen hij een vriend bezocht die op sterven lag. Hoe het ook zij, het stervenslied van ds. Lyte werd pas na zijn dood gepubliceerd. Het is terecht heel vaak gezongen bij begrafenissen. Een Engelse verpleegster die in de Eerste Wereldoorlog veel gewonde soldaten had helpen ontsnappen, zong het in haar cel voor zij de volgende dag voor een Duits vuurpeloton zou staan en putte daar kracht uit.

Een somber lied? Welnee, het is een ootmoedig lied, een lied waaruit geloof en hoop spreekt:
U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis

Ook is het een bemoedigend lied:
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Zusters van het Atelier van de Toekomst

HET TOPPUNT VAN KUNST: GODS SCHEPPING



Offerandes

Inzameling collecten

Beste zusters en broeders,

Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief, wie blijmoedig geeft, geven is een harte zaak” 2 Kor.9:7

Lieve zusters en broeders,

Onder dankzegging voor de trouwe wijze waarop u giraal uw collecten aan onze gemeente overmaakt treft u onderstaand een opgave van de collectedoelen voor de komende periode. Ten overvloede vermelden wij hierbij het rekeningnummer voor het overmaken van uw giften: ING-Bank: **NL86 INGB 0000361737** t.n.v. Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o.

Wilt u in de omschrijving specifiek aan geven voor welk collectedoel uw bijdragen bestemd is.

De 1^e collecten is voor de eigen gemeente en de 3e collecten voor de aflossing van de hypotheek

2^e collecten zijn als volgt:

18-10 Bejaardenhuizen Suriname (ZZg)

25-10 Kerkmuziek

01-11 Zuid Afrika Wuppertal (ZZg)

08-11 Onderhoud kerkgebouw

15-11 Theologisch seminarie Suriname (ZZg)

22-11 Fondsenwerving

29-11 Starmountain (ZZg)

06-12 Kerkmuziek

13-12 Nederlands Bijbelgenootschap (CK)

20-12 Zondagschool

24-12 Rampenfonds ZZG

27-12 Diaconie

31-12 Fondsenwerving

Uw bijdrage stelt ons in staat om aan de financiële verplichtingen van ons kerkgebouw te voldoen.

“Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (2 Korintiërs 9:6)

Gods zegen en bij voorbaat dank!

Namens het bestuur

br. Vivian Winter

Offerandes

	Collecte 1	Collecte 2			Collecte 3
	ECP	ZZg	Overig	Eigen gem.	
5-1-2020	€ 59,90			€ 83,15	€ 43,70
12-1-2020	€ 120,02			€ 118,57	€ 58,75
19-1-2020	€ 0,00	€ 5,00			€ 0,00
26-1-2020	€ 114,30	€ 127,46			€ 52,05
2-2-2020	€ 50,80			€ 67,25	€ 70,35
9-2-2020	€ 155,00	€ 66,20			€ 47,85
16-2-2020	€ 47,47			€ 75,66	€ 38,00
23-2-2020	€ 109,12		€ 74,60		€ 30,32
1-3-2020	€ 53,01			€ 61,95	€ 41,70
8-3-2020	€ 145,10	€ 89,01			€ 79,80
15-3-2020	€ 31,85			€ 34,60	€ 30,50
22-3-2020	€ 31,85		€ 34,60		€ 30,50
29-3-2020	€ 31,85			€ 34,60	€ 30,25
5-4-2020	€ 109,15	€ 71,65			€ 102,65
12-4-2020	€ 109,20		€ 203,65		€ 113,00
19-4-2020	€ 133,45			€ 115,65	€ 202,40
26-4-2020	€ 134,20			€ 95,65	€ 153,10
3-5-2020	€ 104,45	€ 94,25			€ 134,35
10-5-2020	€ 100,20			€ 83,25	€ 114,55
17-5-2020	€ 99,45		€ 101,75		€ 114,35
24-5-2020	€ 99,85			€ 94,25	€ 114,80
31-5-2020	€ 99,40	€ 74,25			€ 114,05
7-6-2020	€ 94,55			€ 61,75	€ 92,75
14-6-2020	€ 94,55	€ 62,75			€ 92,25
21-6-2020	€ 104,55			€ 61,75	€ 92,25
28-6-2020	€ 124,55	€ 61,75			€ 92,25
5-7-2020	€ 79,10			€ 67,20	€ 76,95
12-7-2020	€ 71,80	€ 76,02			€ 80,20
19-7-2020	€ 63,40			€ 89,00	€ 63,30
26-7-2020	€ 63,40		€ 49,05		€ 63,30
2-8-2020	€ 50,40			€ 38,55	€ 57,45
9-8-2020	€ 94,40	€ 58,60			€ 76,45
16-8-2020	€ 78,55			€ 80,55	€ 85,45
23-8-2020	€ 73,40		€ 121,60		€ 80,45
30-8-2020	€ 64,90			€ 67,05	€ 72,50
6-9-2020	€ 55,55		€ 112,10		€ 55,55
13-9-2020	€ 60,55			€ 141,50	€ 60,55
20-9-2020	€ 50,55	€ 42,10			€ 50,55
27-9-2020	€ 55,55			€ 56,50	€ 55,55
Totaal	€ 3.219,37	€ 829,04	€ 575,75	€ 1.528,43	€ 2.964,77

Dienstenrooster

	<p><i>Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. Chasséstraat 1 Den Haag Kerk: 070 – 2150565</i></p>
	<p><i>Oktober November December 2020</i></p>

In de kerk uw koninkrijk kome UKK

18-10-2020	10:00	Preekdienst/Avondmaal	ds.R. Mijnals
25-10-2020	11:00	Preekdienst	Oudstenraad
01-11-2020	10:00	Preekdienst	ds. T. Buchholz
08-11-2020	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
15-11-2020	10:00	Preekdienst	ds.J.Welschen
22-11-2020	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
29-11-2020	11:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
06-12-2020	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
13-12-2020	10:00	Preekdienst	ds.Chr.Welschen
20-12-2020	10:00	Kinderkerstfeest	Zondagschool
24-12-2020	18:30	Kerstavond	ds.Chr.Welschen
27-12-2020	11:00	Kerstviering	OR & Werkgroepen
31-12-2020	17:00	Oudjaarsdienst	ds.Chr.Welschen

Advertentietarieven

Wilt u een advertentie plaatsen in het maandnieuws, dan gelden de volgende tarieven:

Hele pagina A5 € 150.- per jaar
 Halve pagina A5 € 75.- per jaar
 1/3 pagina A5 € 65.- per jaar



Het maandnieuws verschijnt 6 keer per jaar.



De Stamboom van Jezus

Abraham
 Aram
 Batseba
 Boaz David
 Isaï
 Isaak
 Jacob
 Jezus
 Josia

Jozef
 Juda
 Maria
 Obed
 Peres
 Rachab
 Ruth
 Salomo
 Tamar
 Zerach

Hallo Allemaal! Deze keer is een woordzoeker waar je ook nog eens je kleurpotloden bij kan gebruiken. De boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Kan jij alle namen uit het rijtje vinden? Als je de namen in de boom groen kleurt houd je een paar letters over. Deze vormen samen de zin:



PENGEL *Uitvaartverzorging*

Dag en nacht bereikbaar

Nicolaas Beetslaan 328
2273 RL Voorburg

Tel.: 070 - 386 94 60
Fax: 070 - 386 71 61

Verhuisd?



**Geef uw nieuwe adres door :
Chasséstraat 1
2518 RV Den Haag**

**TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas**

Maandnieuws:

Contactblad van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o
Verschijnt sinds 1973

Redactie : I. Becker– H. Mingoen - V. Winter - M. Weidum

Redactieadres : Chasséstraat 1 2518RV Den Haag

Kopij sturen naar: redactieebghaaglanden@hotmail.nl

Retouradres Maandnieuws: Chasséstraat 1 2518 RV Den Haag

**Kopij en advertenties voor de volgende uitgave graag
vóór de 5e van de maand inleveren.**